

Boskant is een van de jongste dorpen in Brabant. Het gehucht Boschkant is, gezien de oude kaarten, minimaal 200 jaar oud en heette zo naar de bosrijke omgeving. De Boskanters drongen aan op een eigen lagere school en kerk, die er beiden pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen. De houten school van 1945 werd in 1952 vervangen door een stenen. Met de oplevering in 1948 van de eerste 14 woningen aan de Wilgenstraat was pas sprake van een dorpskern. In 1956 werd de Ritakerk ingewijd, vernoemd naar de Heilige Rita van Cascia, van wie pastoor Teurlings een vurig vereerder was. Hij vernoemde er gelijk ook maar het voorliggende plein naar.

Dit ommetje loopt door een nat gebied met een lemige ondergrond. Je ziet vochtige, vruchtbare loofbossen. Vooral de voorjaarsflora is uitbundig, met slanke sleutelbloemen en bosanemonen. De slanke sleutelbloem is een heel specifieke soort voor deze regio.

De Hoeve Vernhout of Hoeve "Ten Varnhout" wordt voor het eerst genoemd in 1485 en is daarmee de oudst bekende in de omgeving. In het betreffende document is sprake van de adellijke familie De Jeger als nieuwe eigenaars. Dit verklaart de andere naam "Jonker Jegerhoeve". In 1804 ging de hoeve met ongeveer 40 hectare land bij openbare verkoop voor fl. 6.904 over in handen van de familie Van de Laar. Dit erkende rijksmonument heeft veel weg van een zeventiende-eeuws herenhuis, zoals je dat in oude binnensteden aantreft. Het stamt trouwens ook uit de zeventiende eeuw: de jaarankers geven 166 aan.



Rita van Cascia leefde van 1381 tot 1457 in Italië. Na een veelbewogen leven, verwezenlijkte zij haar meisjesdroom en deed intrede in het klooster. Rita wordt nog dikwijls aangeroepen als patrones van onmogelijke en hopeloze zaken.

Pastoor Teurlings was weliswaar vroom, maar zeker niet flauw. Hij zag niet graag dat het kerkvolk lang met een droge keel bleef rondlopen en beijverde zich voor een café tegenover de kerk, naar goed Brabants gebruik. Hij kwam in 1964 tragisch om het leven bij een verkeersongeluk in buurdorp Best.

Een oude bunder is een oude eenheid van grondoppervlakte. Vernhout is een buurtschap. De naam komt van 'verren' of 'varenhout', wat slaat op "bos waar varens groeien", waarmee waarschijnlijk adelaarsvarens worden bedoeld. Zo'n naam wijst op een oude bewoningsgeschiedenis.



OMMETJE DE BUNDERS BOSKANT

WANDELROUTE
5,5 KM

ONTVOUW
JE GELUK
BEZOEK
MEIERIJSTAD



MADE IN
MEIERIJSTAD

Midden in het populierenlandschap van De Scheeken ligt Boskant. Vanaf het Ritaplein wandel je door Goeiendonk, Kalvereeuwsel, Hoogstraat, Nieuwenhuizen en De Bunders.

[BEZOEKMEIERIJSTAD.NL](https://www.bezoekmeerijstad.nl)

WELKOM OP ONS WANDELPAD

STARTPUNT: RITAPLEIN

Wil je onderweg rekening houden met het volgende?

- Alleen toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.
- Je bent hier te gast.
- Betreden is geheel op eigen risico.
- Honden zijn alleen toegestaan, er geldt een opruimplicht.
- Laat geen afval achter.
- Laat gewassen en dieren met rust.
- De grondeigenaar heeft het recht om een pad tijdelijk af te sluiten.

LEGENDA

— Ommetje De Bunders | 5,5 km

 Startpunt

 Ommetje De Bunders is aangegeven met deze oranje bordjes.



MELDING MAKEN

Is er iets kapot of vernield? Iets verloren of gevonden?
Meld het via de QR-code of meerijstad.nl.

SONNEMANSDRIEHOEK

Dicht bij het Ritaplein in een natuurlijke omgeving ligt de werk- en ontmoetingsplek van Theo Sonnemans, houtsnij- en levenskunstenaar. Theo heeft daar in de daarvoor speciaal geplaatste boom, en omringd door de rijke natuurlijke omgeving, zijn ideeën over mens en natuur aangebracht. In het plaveisel aangebrachte spreuken toveren altijd een glimlach op het gezicht van bezoekers van Sonnemansdriehoek. Hij wenst alle passanten en bezoekers: 'Rust, Ziet, Denk en Geniet'.

