

'Rondje Verlicht IJsselstein'

Er is nog veel meer te doen!

Ga op stap en ontdek



GRATIS
audiotour
zie achterzijde

Bezoek de bruisende binnenstad met zijn vele wisselende activiteiten. Wandel door het historische centrum langs bijzondere boetiekjes en speciaalzaken met op vrijdag de gezellige weekmarkt. Of geniet van een hapje en drankje bij één van de vele gast-vrije restaurants of terrassen. Met je gezin, je vrienden, met z'n tweeën of lekker alleen. In IJsselstein is voor iedereen iets te beleven.

Je telefoon als gids

Ons 'Rondje Verlicht IJsselstein' staat ook online. Je ziet op een kaartje de plekken waar je langs kan lopen. Zodra je in de buurt komt van zo'n plek, vertelt je telefoon automatisch het verhaal. Je kan het verhaal ook lezen en/of foto's van de plek bekijken.

1. Download de gratis izi.TRAVEL app
2. Scan deze QR-code
3. Druk op Start en de route verschijnt op je scherm



Tip: doe je oortjes in.
Veel plezier met je rondje!



Blij je te zien

Download de gratis izi.TRAVEL app - Scan de QR-code



Meer gratis tours

Zin in een ander Rondje IJsselstein? Kijk op www.ijsselstein.nl of www.izi.travel/nl voor meer mogelijkheden. Beleef IJsselstein op je telefoon en geniet tijdens je rondje van de verhalen en tips.

Fotocredits Tony Buijse, Dilia van Zon en Herbert Ziher.

Informatie ijsselstein.nl - 030 688 72 73 - info@uitiniijsselstein.nl



Je ontmoet elkaar in
IJsselstein
sinds 1310

Je ontmoet elkaar in
IJsselstein
sinds 1310

Langs verlichte en eeuwenoude gebouwen in IJsselstein

In onze meer dan 700 jaar oude historische binnenstad waan je je in de Middeleeuwen. Het oude centrum wordt omgeven door de vestinggracht en een deel van de oorspronkelijke stadsmuren. Slenter door de pittoreske straatjes en maak kennis met de monumentale en geschiedenisrijke binnenstad.

Overdag al een beleving, maar 's avonds extra bijzonder en sprookjesachtig. 'Rondje Verlicht IJsselstein' leidt je langs de verlichte en eeuwenoude gebouwen die IJsselstein uniek maken en vertelt je onderweg de verhalen. Je kunt zelf kiezen waar je je rondje wil starten. Ga je mee?



- 1 **Oude Nicolaaskerk:** Laat-gotische kerk uit 1310 met de opvallende toren van de Italiaanse architect Alessandro Pasqualini.
- 2 **De Kasteeltoren:** De authentieke vroeg 16de-eeuwse Loyertoren is het restant van het eens vermaarde Kasteel IJsselstein.
- 3 **De Waag:** Hier woog men vroeger hennep, graan en turf.
- 4 **Sint Nicolaasbasiliek:** Deze neogotische kerk (1887) is bekend vanwege het Mariabeeldje Onze Lieve Vrouw van Eiteren dat zich in de Mariakapel bevindt.
- 5 **Benschopperpoort:** Deze stadspoort is de oude ingang van de binnenstad vanuit de Lopikerwaard.
- 6 **Fulco de Minstrel:** Deze stadsheld is bekend geworden door een verhaal dat in 1297 speelt.
- 7 **Korenmolen De Windotter:** Deze molen behoort tot één van de grootste van Nederland en is volledig in bedrijf.

- 8 **Historische Stadhuis:** Dit moment is gebouwd rond 1560 in opdracht van Willem van Oranje.
- 9 **Bar Brasserie Joris:** Al in de 18e eeuw stond hier een logement met de naam 'De ridder St. Joris'.
- 10 **Pomp op De Plaats:** Vroeger voor oppompen drinkwater en drinkbak voor vee. Nog altijd met het plein een belangrijke ontmoetingsplek.
- 11 **Historisch stadspand (op nummer 50):** Eind 16e eeuw gebouwd in dezelfde stijl als het historische stadhuis: de Hollands-Maniëristische stijl.
- 12 **Oude Postkantoor:** Voormalig Postkantoor uit 1902, gebouwd naar ontwerp van de Groningse rijksbouwmeester Cornelis Peters.
- 13 **Utrechtsepoort en Brandspuithuisje:** Al eeuwenlang de ingang van de stad vanuit Utrecht. Voormalig wacht- of tolhuis uit 1622 staat bekend als het Brandspuithuisje.