



Fort Waver-Amstel
Volgens sommige fortliefhebbers is dit het mooiste fort. Hier ontdek je hoe de soldaten leefden, waar ze zich wasten en waar ze kookten. Het interieur is bijzonder origineel. En kijk eens hoe dichtbij Amsterdam is!
Rondleidingen op afspraak.



Fort in de Botshol
Het gebied rondom dit aardwerk kon goed onder water gezet worden, een betonnen gebouw was daarom niet nodig. Nu is het deel van natuurgebied de Botshol. Buiten het broedseizoen kun je hier prachtig wandelen of varen met een roeiboot of kano. Een boottocht onder begeleiding boek je bij Natuurmonumenten.



Fort aan de Winkel
Rond 1900 was het forterrein oorlogsklaar met een gracht, aardwerken en geschutopstellingen. Een fortgebouw was wat te veel voor deze beschutte plek. Tijdens de Koude Oorlog stond op het fort een wachttoren, van waaruit Sovjet-vliegtuigen werden bespioneerd.



Fort bij Abcoude
Het fort verdedigde de spoorlijn Amsterdam – Utrecht, de rivier de Angstel en de Straatweg. Het is het oudste fort van de Stelling, wat te zien is aan de bakstenen van het hoofdgebouw. Die waren niet bestand tegen de brisantgranaat. De latere forten zijn daarom van beton.
Rondleidingen op afspraak.



Fort bij Nigtevecht
Vroeger was het fort belangrijk voor de verdediging van het kanaal, de Oude Vecht, sluizen en waterleiding. Nu is het een rustplek om je dierbare te gedenken, een expositie te bekijken of te genieten van de stilte en de natuur.
Geopend zaterdag en zondag 11.00 – 16.00 uur en op afspraak.



Fortenroute De Ronde Venen
Een groene waterlinie



Fort bij Uithoorn
Dit fort verdedigde onder andere de voormalige spoorlijn naar Alphen aan den Rijn en een inundatiesluis. Het had plaats voor wel 321 man. De gangen en ruimtes in het fort zitten vol geheimen, ook van de Koude Oorlog.



Fortenroute De Ronde Venen
De route maakt gebruik van het fietsknooppuntensysteem (44 km), met mogelijkheden om een deel van de route te fietsen. Op de kaart zijn handige startpunten, de forten en horeca langs de route aangegeven.



Fortenfietsroute
Ontdek het bijzondere landschap van de waterlinie Stelling van Amsterdam in De Ronde Venen. De fietsroute van 44 km voert langs zes forten van de Stelling van Amsterdam. Over smalle dijken, door de diepste polders en langs de mooiste forten. Fietsend over de slingerende dijkweggetjes is goed te zien hoe het ondergelopen land de hoofdstad moest beschermen.



Legenda

	Route		Verkorte route
	Forten		Fietsknooppunt
	Batterijen		Informatiepunt
	Molen		Horeca
	Parkeerplaats		Veerpontje

Wat is de Stelling van Amsterdam?

Het Departement van Oorlog bouwde tussen 1881 en 1914 een verdedigingskring rond de hoofdstad Amsterdam. Deze moest het Koninkrijk der Nederlanden beschermen.

De kring lag op 15 tot 20 kilometer van het centrum van de stad en bestond uit forten, batterijen, sluizen en land dat onder water gezet kon worden (inundatiegebieden). In De Ronde Venen is de Stelling goed bewaard gebleven met zes forten, een liniedijk en twee batterijen.

De vijand werd geweerd door het onderstromen van polders tot ongeveer 30 cm hoog. Vrijwel het gehele gebied van De Ronde Venen zou hierbij onderlopen.

Vinkeveense plassen

Tot ver in de jaren 70 werd turf gewonnen in Vinkeveen. Op langgerekte stroken land, legakkers, droogde de veenbagger tot bruikbare turf. Wat nu water is, was ooit een groot veenkussen. Net als in de rest van het gebied tussen De Hoef en Abcoude. Het metersdikke pakket aan turf is ontgonnen, afgestoken, uitgebaggerd en vervolgens opgestookt. In 1875 was het gebied één grote plas water met havens. Deze plassen zijn vervolgens drooggemalen tot nieuw land. Alleen de Vinkeveense plassen zijn gebleven.



Polder Groot Mijdrecht

Droogmakerijen zijn perfect voor de waterlinië: onder zeeniveau en veel water om het vol te laten stromen. De droogmakerij Groot Mijdrecht is een van de diepste polders van Nederland. Tot wel 6 meter beneden zeeniveau. Het is continu pompen, zodat de inwoners en dieren droge voeten houden.



Toeristisch informatiepunt

Bij het Toeristisch Informatiepunt Vinkeveen kunt u alle informatie vinden over recreatie in De Ronde Venen en het Groene Hart.

Vinkeveen Haven
Herenweg 144
3645 DT Vinkeveen
www.tipvinkeveen.nl



Abcoude

Abcoude is de best bewaarde historische kern van De Ronde Venen. De eerste bewoners vestigden zich in de 11de eeuw op de stroomruggen langs de rivieren Angstel en Winkel. Het dorp telt vele monumenten. Abcoude heeft gezellige horeca en veel zelfstandige ondernemers met lokale producten.



Toekomst

De forten in De Ronde Venen liggen als oases in het landschap. De komende jaren krijgen ze nieuwe gebruikers en gaan de poorten vaker open voor publiek. Overheden, eigenaren, ondernemers en omwonenden werken samen aan passend gebruik van de forten en behoud van het erfgoed.



Fotografie:

Jørgen Koopmanschap, Peter Bakker, Marlies Wessels, Nelle van Koppen

Meer weten over de Stelling? Kijk op www.stellingvanamsterdam.nl of voor historische informatie op www.stelling-amsterdam.nl www.derondevenen.nl/forten



Bezoek de forten

Activiteiten in de waterliniën en op de forten: www.forten.nl. Rondleidingen op de forten Waver-Amstel, Botshol en Abcoude: www.natuurmonumenten.nl. Informatie Fort bij Nigtevecht: www.fortnigtevecht.nl. Informatie Fort aan de Drecht: www.fortaandedrecht.nl.



Mondriaanmolen

Langs het idyllische riviertje het Gein ligt één van de vier maalvaardige molens in De Ronde Venen: de Oostzijdse molen, meerdere keren vastgelegd door Piet Mondriaan. Molens en sluizen waren belangrijk voor de waterlinië: ze konden het land onder water zetten en zo de vijand weren.



Recreatie

'Wij wonen waar anderen recreëren', is een opmerking van een Vinkeveener waar velen zich bij zullen aansluiten.

Op een steenworp afstand van Amsterdam biedt De Ronde Venen talloze recreatiemogelijkheden. De Vinkeveense Plassen met haar heldere water trekken dagrecreanten uit heel Nederland die er zwemmen, zeilen en duiken. Het charmante beschermde dorpsgezicht van Abcoude en het unieke veenweidegebied met haar agriturismo zijn een bezoek waard voor wie wil onthaasten. Ook is De Ronde Venen een prima vertrekpunt om het Groene Hart via fiets-, wandel- en vaarroutes te ontdekken.



Amsterdam-Rijnkanaal

De dijk langs het kanaal beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen. Langs dit drukbevaren kanaal kun je ongestoord fietsen. Over enkele jaren verbindt een fietsbrug bij Nigtevecht de fietsroutes van de Stelling met die van de Hollandse Waterlinië.