

Belevingspunten

Op de Markt 27 in Wouw bevindt zich de houten inrijpoort van herenhuis De Zwaan (1). Hier was bierbrouwerij De Ster gevestigd die in 1958 de productie van bier beëindigde. De Markt is een uniek plein met twee waterpompen (2) uit 1768. Deze deden vroeger dienst als drinkwatervoorziening voor de omwonenden. Het witte gebouw (3) voor de kerk deed jarenlang dienst als gemeentehuis tot in 1980 het nieuwe gemeentehuis op Markt 14 gereedkwam. Dat gebouw fungeert nu als huisvesting voor senioren.

Markt 2 (4), waar nu nog de travalje staat, was oorspronkelijk een smederij.

Verscheidene huizen zijn versierd met kunst van de Wouwse kunstenaar Kees Keijzer: het balkon van de apotheek (5), het bovenlicht en de gebeeldhouwde steen van Markt 6 (6), maar ook het metaalplastiek Samenwerking (7) voor Markt 14. Onder dit kunstwerk ligt een steen met ringen die de eenheid tussen de vier Wouwse dorpen Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage symboliseren. Onder de steen liggen urnen met aarde uit deze vier dorpen.



Zelfs de speels gebouwde muurtjes op het plein naast Markant werden ontworpen door Kees Keijzer. Dat geldt ook voor de flessen-decoratie boven de poort van de brouwerij (1) en de poort tussen Markt 23 en Markt 26 (8).

De misschien wat vreemde straatnaam Strijp is een toponiem. Hier werd vroeger een langwerpig stuk grond mee aangeduid. Rechts op het plein van basisschool De Stappen staat de uilenboom, een werk van Kees Keijzer uit 1978 (9).

De naam Catharinapark (10) herinnert aan de zusters Norbertinessen van het klooster Catharinadal tussen Wouw en Roosendaal. Die zusters waren in 1971 in het kader van het 700-jarig bestaan van hun orde terug in Wouw. Een steen met de jaartallen 1271-1971 herinnert aan dit jubileum.



In het Catharinapark zie je de achterzijde van de Oude Pastorie (11) uit 1660 die tot 1920 in gebruik was als pastorie. Het is een van de oudste panden in het dorp.

Je hebt onderweg een fraai zicht op het silhouet van het dorp Wouw met twee beeldbepalende elementen: de Lambertuskerk en korenmolend De Arend. De Akkerstraat loopt door het oudste landbouwgebied van Wouw, al in de dertiende eeuw worden de Ackers genoemd in de archiefstukken. Molen De Arend is een bergkorenmolend (12). De molen werd in 1811 gebouwd en brandde in 1824 voor een groot deel af. Korte tijd later werd de molen herbouwd en ook nu is hij nog in functie. Een vrijwillig molenaar is regelmatig aanwezig. Als de blauwe vlag op de molen wappert zijn bezoekers welkom.



Het dal van de Smalle Beek is een fraai gebied met knotwilgen en weidegrond. Je ziet duidelijk de glooiing in het landschap. Dit dalletje werd uitgesleten door de beek. Je passeert links een modern veldkapelletje (13), dat werd ontworpen en vervaardigd door grafisch kunstenaar Karel Schrooyen.

Tussen knooppunten 87 en 84 zie je het dorp Heerle liggen, de op een na grootste kern van de vroegere gemeente Wouw. Heerle ligt op de grens van de vruchtbare 'aaruftgrond' en het heidegebied. Van oudsher hadden de keuterboeren in deze omgeving het moeilijk om een bestaan op te bouwen.

Het volgende belevingspunt is een kapelletje (14) dat een tiental jaren geleden door enkele vrijwilligers werd gebouwd. Van hieruit kijk je rechts opnieuw in het beekdal met knotwilgen en mooie boompertjes langs de Smalle Beek.



Op de plaats van de kasteelweide (15) stond vroeger het kasteel van Wouw dat een rijke historie kent. Bij de kasteelweide staat een bord met informatie over deze burcht. Vrijwilligers hebben hier vier jaar lang opgravingswerkzaamheden verricht.



Aan de Spellestraat staat een kapel (16). Deze kapel is nog steeds in gebruik en in de mei-maand wordt hier wekelijks de rozenkrans gebeden.

Bij knooppunt 53 staat het kunstwerk 'Terugkeer naar Ithaka' van de Tilburgse kunstenaar Huib Fens (17).

Je komt langs een oude watermolen (18), die door Heemkundekring De Vierschaer werd gerestaureerd. Verderop in dit gebied staat nog een dergelijke molen die vroeger op veel plaatsen in het landschap stonden om water van de ene sloot in de andere over te pompen. Nabij de skatebaan en speelgelegenheid staat een bronzen kunstwerk van Gerard Engels (19) dat de titel 'Man met paard' draagt.

De woning aan Klinkert 4 heeft het opschrift 'Krek wak Wouw' (20). In goed Nederlands: 'Precies wat ik wilde'. Het woord Wouw heeft hier echter niet alleen de betekenis van wilde, maar duidt ook de plaatsnaam aan en de vogel wouw. Die vogel is ook tegen de gevel aangebracht.

Aan de Kloosterstraat bevindt zich het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen (21). Op het grasveld voorbij de kapel staat het kunstwerk Uitstraling (1984) van Kees Keijzer (22).



De Lambertuskerk (23) is een laatgotische kruiskerk die in 1882 werd gerestaureerd en in 1944 grotendeels is verwoest. Na de restauratie van 1945-1953 is deze imposante kerk weer het trotse middelpunt van de groene buffer van Wouw. Met zijn prachtig glas-in-loodraam van Joep Nicolaas en de gespaard gebleven eikenhouten beelden uit het koorgestoelte is hij zeker de moeite waard om eens nader te bekijken. Inlichtingen bij de VVV Wouw, Bergsestraat 1.



Overige bezienswaardigheden die niet aan de route liggen:

Luisterplek/Liberation Route Marker 152: Markt

Bevrijdingsmonument: 28 Oktoberstraat
Kapelanenbos: In dit gebied stortte in de Tweede Wereldoorlog een Engelse bommenwerper neer, waarbij één van de inzittenden om het leven kwam. En er zouden hier vroeger spoken gehuisd hebben

Villa Eikenhof: Roosendaalsestraat 64

't Duyffhuys: Roosendaalsestraat 42

Museum "In den groenen Zonck": Roosendaalsestraat 43

Monumentale panden: Bergsestraat 28, 32, 45 en 47

De Wouwse boer: Peer Pap, symbool voor het rijke roomse leven, Pastoor Pottersstraat

Melkbussen: herinneren aan de historie van de melkveehouderij, langs de A58

Gedichten langs de route

De Roosendaalse Gedichtenroute bestaat uit 85 gedichten. Langs deze route bevinden zich 4 gedichten. Op de locatie vind je een opvallend schildje van de route met een nummer en een QR code. Scan de code en je kunt het gedicht direct beluisteren en lezen.

Gedicht 30, Malle Molen

Ivo Weterings, Akkerstraat 11

Gedicht 69, De Kasteelweide

Eric van Deelen, Waterstraat/Smallebeek

Gedicht 70, 100 jaar Donkenhof

Ivo Weterings, Roosendaalsestraat 61

Gedicht 68, Lambertus roept

Ivo Weterings, Lambertuskerk Torenplein 1



COLOFON

Klopt er iets niet aan de route, meld dit via info@vww-roosendaal.nl

VVV Roosendaal
Markt 71
4701 PC Roosendaal
T. 0165 55 44 00
E. info@vww-roosendaal.nl
www.bezoek-roosendaal.nl

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud van deze uitgave is met uiterste zorg samengesteld. Onder deze zorgvuldigheid kunnen nog fouten zijn veranderd of juist zijn weggelaten. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Algemene voorwaarden

Uitgever: VVV Roosendaal, VVV Wouw, Platform Toerisme Wouw
Mandroute: Stichting Wouw Promote en Dorpsraad Wouw
Ster van Wouw: Will Matijssen van Stichting Wouw Promote
Vormgeving: Sterke Zaak
Redactie: René Hermans
Fotografie: VVV Roosendaal, Christen Keijers, Ronald Legenlijk, Fotoclub Wouw
Cartografie: © AmyWay Productions

Roosendaal



Roosendaal



Toeristenkaart Wouw Ster van Wouw



Wandelkaart De Ster van Wouw - 14 km

Routebeschrijving

- START Markt Wouw (Belevingspunten 1-8 bevinden zich hier)
- Loop door de gang tussen Markt 23 en 26
- Einde RA; Strijp
- Tussen twee muurtjes door RD naar Catharinapark
- In het park LA, ri de vijver, na vijver (houtsnipperpad) LA (verlaat het park)
- Einde pad schuin LA (Vijverveld), einde weg LA (Plantagebaan)

Knooppunt 17-16-14-13-15-19-54-88-87-

- 84-85-86-52-51-53-81-80
- Na 250 meter RA (fietssluis). Op kruising van tegelpaden schuin RD
- Einde van voetpad, de weg (Gierelaar) recht oversteken, voetpad rechts naast garages volgen
- Op splitsing RA (ri speeltuin), fietssluis, Gierelaar
- Steek over en neem het voetpad tussen de huisnummers 39 en 39a
- Einde voetpad LA (Grobendonk)
- Loop over de skatebaan aan het einde van de verharding voetpad LA

Einde voetpad RA en eerste weg LA (Stelberg)

- Loop in de richting van de garages (Klinkert), na de garages, voetpad volgen en daarna meteen RA
- Dit pad komt uit op de Molensingel, ga LA in de richting van de sporthal
- 1e weg RA, vervolg de weg in de richting van de kerk
- Aan het eind van de weg de Bergsestraat oversteken en RD over het Pastoor Woltersplein
- Je bent nu op het Torensplein, loop verder om de kerk en je komt weer op de Markt van Wouw



Wow!

Wandel door het mooie dorp Wouw en ontdek de schoonheid van de karakteristieke bezienswaardigheden die met gulle hand zijn rondgestrooid. Glimlach bij de gedichten en spreuken langs de route. Beleef de stilte van het buitengebied rondom het fraaie beekdal en langs de randen van het Landeweelpark. Bewonder de schoonheid van het agrarische landschap in het noorden en gebruik het boerenommetje in het zuiden. Wat je ook doet: het is altijd Wow!

Ster van Wouw

Een ster straalt rond een middelpunt en deze wandelroute straalt om het fraaie dorp Wouw. De Ster was vroeger ook de naam van een brouwerij die op de Wouwse Markt gevestigd was. Die voormalige brouwerij is het vertrekpunt van deze route. De brouwerij op Markt 27 is te herkennen aan een inrijpoort met daarboven een zwaan die een ster in haar bek draagt. Die zwaan symboliseert de woning die de naam 'De Zwaan' droeg en de ster herinnert aan de naam van de brouwerij die regionaal een goede naam had.

Praktische informatie

De wandeling, in de vorm van een ster, start vanaf de Markt in Wouw. De route is ongeveer 14 kilometer lang en duurt circa 3,5 uur. De route staat in kleur op de kaart aangegeven en is ook gemarkeerd met groen/gele stickers, in de vorm van een zevenster, op palen of andere vaste voorwerpen. De route is op een drietal punten in te korten. Dit is op de kaart ingetekend. Een groot deel van de route is ook te lopen via de wandelknooppunten. Enkele bezienswaardigheden (belevingspunten) zijn kort beschreven en staan met een nummer aangegeven in zowel de tekst als op de kaart. De route wordt verlevendigd met spreuken. De spreuken staan op blauwe bordjes met witte letters. Ze zijn niet heel opzichtig dus het zal soms even zoeken zijn maar zeker de moeite waard!

