



Kruisbeeld

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden onder invloed van de katholieke kerk overal in Brabant kruisbeelden langs de weg gezet. Het verkeer werd drukker en de auto kwam opzetten. Het aantal ongelukken nam toe. Wat extra bescherming was hard nodig. De vrouw van burgemeester Wientjes stoorde zich eraan dat er in Reek nog geen wegwijk was en richtte een comité op dat geld moest inzamelen. Dat liep zo goed dat ze zelfs twee wegwijk kruisen konden plaatsen. Een wegwijk kruis hier in de Schaijksestraat en

een hagelkruis in de Heitmorgen. Pastoor Smits verrichtte in 1931 de plechtige inwijding van deze kruisbeelden. Van die gebeurtenis werd een foto gemaakt die op een speciale ansichtkaart werd gedrukt. De Harmonie van Grave kwam de ceremonie opluisteren. De pastoor bedacht ook het chronicum op het voetstuk: PII aCCeDaMus Cr VCifiXo In Vla. Dat betekent: "Laten wij godvruchtig naderen tot den gekruiste aan de weg". In de hoofdletters is het jaartal in Latijnse tekens verwerkt.

Meer informatie? 



Gietijzeren wegwijzer uit de 19^e eeuw

Wegwijzer

Op een hoek langs de doorgaande weg door Reek staat deze oude wegwijzer. Hij is daar geplaatst door de provincie Noord-Brabant, vermoedelijk eind negentiende eeuw. Oorspronkelijk werd de afstand niet aangegeven in kilometers, maar in uren gaans. De paal is geheel van gietijzer. Het wit-geschilderde voetstuk heeft een rode en blauwe

band en daaronder het wapen van Noord-Brabant. Een gouden leeuw met nagels en tong in keel (=rood) op een blauwe ondergrond. Daarboven staat een hertogskroon. Deze leeuw was namelijk al eeuwenlang het wapen van de Hertog van Brabant. Bovenop de paal staat een geel geschilderde granaatappel en die staat symbool voor vruchtbaarheid en geluk.

Meer informatie? 



Café Het wachthuis aan de Maasdijk, Reek. Heerlijk zitje, prachtig uitzicht!

Wachthuis

Vroeger stroomde voor dit wachthuis de rivier de Maas. Het huis is gebouwd door het Waterschap als onderkomen voor de dijkbewaking. Het bestuur van het waterschap hield er regelmatig vergaderingen. Er was ook een losplaats voor schepen die zorgden voor het vervoer van mensen en goederen over de Maas. Die goederen werden soms ter plekke openbaar door een notaris

verkocht. Er was ook een lijndienst waardoor je hier kon opstappen als je naar Rotterdam wilde. In het wachthuis was natuurlijk een café om het wachten op de boot aangenamer te maken. Na de bochtafsnijding van de Maas in de jaren dertig van de vorige eeuw verloor het wachthuis zijn functie. Het café bleef nog enkele jaren doordraaien maar nu is het een woonhuis geworden.

Meer informatie? 



Een draaiende molen ca. 1925

Hellemolen

Op deze plaats staat al zeker sinds 1600 een molen. Het was een houten dwangmolen van de heer van het Land van Ravenstein. Alle boeren uit de wijde omgeving, dus ook uit Schaijk en Zeeland, waren gedwongen om hier hun graan te laten malen. De molen is gebouwd op het hoogste punt van Reek. In 1831 werd de oude stellingmolen door blikseminslag verwoest en in 1832 werd deze stenen beltmolen gebouwd. In 1903 werd de 18-jarige Ger Adriaans dodelijk geraakt door een van de molenwieken. Zijn hoofd werd verbrijzeld.

De molen kan tegenwoordig niet meer malen, omdat het binnenwerk al in 1948 is verwijderd. Daarna werd de molen gekocht door Van Hellemond, die er een woonhuis van maakte en zijn naam aan de molen gaf: Hellemolen. Later schilderde hij de molen wit en werd die beter bekend onder de naam: De Witte Molen. In 1988 kwam er een restaurant in: Auberge le Moulin Rouge. Na de sluiting van dat restaurant kwam de molen in verval. In 2016 is de molen compleet gerestaureerd.

Meer informatie? 



De oude boerderij ca. 1930

Boerderij de Begijnhof

In een document uit 1360 is er voor het eerst sprake van een hoeve gelegen aan wat nu Schaijksestraat en Grootgaalseweg is. In 1449 wordt deze hoeve gekocht door Gremmen Wolters, de landdrost van het land van Ravenstein. Rond 1476 treden 2 dochters van Wolters toe tot het Begijnenklooster Maria-Graf te Grave. Zij brengen bij het intreden als bruidsschat de hoeve mee en zo ontstaat de pachtboerderij 'De Begijnhof' in Reek. De pachters zorgen voor het land en daarmee voor voedsel

voor de Begijnen. In 1802 valt het doek voor het gehavende Begijnenklooster te Grave. De Kroon Domein wordt de nieuwe eigenaar. In 1932 wordt de hoeve met krukkenkruizen, symbool van kloosterorde, tot de grond toe afgebroken en vervangen door een veel grotere boerderij die in 1968 wordt gerestaureerd. In 1973 ontvangen de pachters een persoonlijk bedankbriefje van Koningin Juliana voor de goede zorgen van hun pachtgoed.

Meer informatie? 