

6 LOON OP ZAND - 'T KRAANVEN



Ondergrond: Verhard en onverhard
Startpunt: Knooppunt 20 Oranjeplein
Parkeerplaatsen: Cultureel centrum De Wetering - Weteringplein (s.v.p. NIET op het Looiershof bij het winkelcentrum)
Pleisterplaatsen: Nabij knooppunt 20: De Kiosk
Kort na knooppunt 98: Lunchroom 't Benkske

Route: Volg de wandelknooppunten 20 – 98 – 90 – 93 – 01 – 19 – 20

De gezellige Brasserie was ooit onze muziekkiosk. Een open 'schelp' met een prachtige akoestiek, waar de twee Loonse harmonieën Concordia en Sophia's Vereniging vaak hun klanken ten gehore brachten.

Loop door de oude Kerkstraat richting het westen. De Katholieke kerk Sint Jans Onthoofding dateert uit 1394, waarbij de dwarsbeuken aangebouwd zijn in 1929 en 1951. Het interieur is intiem en warm. Bijna twee eeuwen is de kerk in protestantse handen geweest.



Aan de andere kant van de snelweg kom je in een stukje bos- en weidegebied. Hier zie je een aantal heel oude akkertjes met een diversiteit van mooie plant- en boomsoorten.

Na knooppunt 93 lopen we over de asfaltweg naar het eerstvolgende zandpad. Sla hier rechtsaf. Dit heet het Lijkpad, vroeger de Lijksticht. Onze voorouders vervoerden de kist met de overledene met paard en platte kar door deze 'sticht'. Aangekomen bij de kerk werd de kist door buurtbewoners naar de kerk en de laatste rustplaats gedragen.

Aangekomen via de tunnel aan de Loonse kant van de snelweg, gaan we de 'achtertuin' van Loon op Zand weer in. Meteen na knooppunt 01 kom je een van de vele kraters tegen uit de tweede wereldoorlog. Het is een herinnering aan de Munitions Ausgabe Stelle (M.A.St.). Toen de Duitsers zich eind 1944 terug gingen trekken hebben ze eerst de tientallen minutiedepots opgeblazen. Dit is de meest zuidelijke krater.

Weer terug in het centrum gekomen kan je eenvoudig nóg een 'blokske om lopen' of genieten van een heerlijk drankje of hapje. Geniet er van!

