



ROUTE DE LODEWIJK NAPOLEON

Een fietsroute met een koninklijke tint! Met de 'Route de Lodewijk Napoléon' treed je letterlijk in de voetsporen van de Eerste Koning van Holland: Lodewijk Napoléon. Lodewijk De Goede, zoals zijn bijnaam luidde, nam het initiatief in 1809 om de zandweg Amersfoort, via Terschuur, Voorthuizen, Garderen naar Paleis Het Loo in Apeldoorn te verharderen. Iets waar wij nu nog profijt van hebben. De route start bij Gasterij Zondag in Garderen, ook destijds al een ideale locatie om met de koets een tussenstop te maken. Ook van andere locaties is bekend dat vorsten een tussenstop maakten. Eén van de herinneringen hieraan is een borstbeeld van Lodewijk Napoléon bij hotel-restaurant de Echoput.

Tip: de stippellijn op de kaart toont via **(21)** de oude hoofdweg vanuit Voorthuizen richting Gasterij Zondag. Aan deze weg ligt de voormalige Roskam, in die tijd ook al een begrip!



Start **Start- en eindpunt:**

Gasterij Zondag
Apeldoornsestraat 163, Garderen
gasterijzondag.nl



Knooppunten fietsroute:

(80) – (79) – (78) – (47) – (17) –
 (76) – (01) – (66) – (52) – (76) –
 (75) – (47) – (15) – (99) – (95) –
 (21) – ☐ – (31) – (94) – (57) –
 (58) – (80)

☐ Lounge 3



Kerkstraat 3, Voorthuizen
lounge3.nl

Meer informatie: routesopdeveluwe.nl