

De Twaalf Apostelen (9 km)





Route 12 Twaalf Apostelen Sellingen, 9 km.

Rondom Sellingen zijn de laatste 40 jaar veel nieuwe bossen aangeplant en deze route gaat voor een deel door deze bossen ten oosten van Sellingen.

Startpunt is bij Hof van Sellingen. Op deze locatie stond eerder het in 1927 afgebrande dorpsotel Plat dat vervolgens na de herbouw in 1928 bekend stond als hotel Homan. In de beginjaren bestond het pand uit een groot café waar ook de notaris en tandarts zitting hielden en de Boerenleenbank zijn kantoor had. Boven waren 8 kamers die werden verhuurd aan kostgangers.

Na de overname in 1961 door dochter Jeannette Homan werd het café uitgebreid met een restaurant. Op het terrein stonden tevens 3 houten barakken waar de gemeentepolitie gebruik van maakte. In 1979 zijn hiervoor appartementen in de plaats gekomen. Het hotel heeft als zodanig dienstgedaan tot medio 2004. Sinds 2008 heeft het pand de huidige bestemming.

Aan het begin van de wandelroute komt u langs de Nederlands Hervormde kerk.

De Hervormde kerk van Sellingen is een vroeg-gotische kerk en is vermoedelijk gebouwd in de veertiende eeuw. In de kerk zijn schilderijen te vinden van de heiligen Christoforus en Margaretha op de triomfboog. Op het koorgewelf is een vijftiende-eeuws bloemwerk met ranken en de symbolen van de vier evangelisten geschilderd. Bijzonder is dat de schilderijen gesigneerd zijn door 'broeder Jan van Aken' en 'Johannes'. Het doopvont dateert eveneens uit de vijftiende eeuw, de zeventiende-eeuwse preekstoel is afkomstig uit de in 1824 afgebroken kerk van Scharmer.

Op het keerpunt van deze route loopt u door de tuinen (met rustpunt) van Rineke Dijkina, ook wel Heerlijk Westerwolds Land genoemd, waar u direct bij de ingang een telg vindt van de **Twaalf Apostelenboom**. De Twaalf Apostelenboom is de bijnaam van een meer dan 500 jaar oude linde naast het Klooster in Ter Apel. In de nacht van 28 op 29 december 2007 woei de boom om. Enthout van de oude boom is gebruikt om nieuwe lindes te kweken. Deze zijn o.a. geplant op de plaats waar eerst de oude linde stond en ook hier bij Heerlijk Westerwolds Land. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het feit dat de boom op een bepaald moment twaalf takken had. Dit werd als symbool gezien voor de twaalf apostelen.

Op de terugweg loopt u over een vlonder en steilrand vanwaar u een mooi uitzicht hebt op het dorp Sellingen.

De route eindigt bij het gemeentehuis van de voormalige gemeente Vlagtwedde, nu Westerwolde.

Beste wandelaar, Heeft u genoten van deze wandeling? Stichting Wandelen in Westerwolde heeft 40 wandelingen in Westerwolde en het 100 km lange Westerwoldepad.

Onze bijna 100 vrijwilligers zijn druk met het onderhouden en beloopbaar houden van deze wandelingen. Om dit voort te zetten zouden wij uw financiële bijdrage goed kunnen gebruiken.

Via de hiernaast geplaatste QR-code komt u op een betaalverzoek waarvan u het bedrag zelf kunt aanpassen. Namens uw medewandelaars alvast hartelijk dank.



Heeft u op- of aanmerkingen over de wandeling of onjuistheden in de beschrijving aangetroffen? Meld het ons via het contactformulier op de website of per e-mail: info@wandeleninwesterwolde.nl

Start bij Hof van Sellingen, Dorpsstraat 8, 9551 AE Sellingen (tegenover het gemeentehuis).

Parkeren is mogelijk bij Hof van Sellingen maar ook aan de overzijde van de straat achter het gemeentehuis of op de parkeerplaats van de Coop.

De route is **gemarkeerd** met **geel-witte** stickers met de opdruk **WIW 12**.



1. Vanaf de parkeerplaats van Hof van Sellingen gaat u **rechtsaf** het voetpad op.
2. Eerste paadje **rechtsaf**, Kerkpad.
3. Op splitsing **linksaf** richting kerkje dat u aan de linkerkant passeert.
4. Einde pad **rechtsaf** en 50 meter verder **links** aanhouden.
5. Zijweg naar links negeren en **rechtdoor** lopen een zandpad op, Zuid-Esweg.
6. Na 800 meter gaat u **linksaf** een pad op dat over een akker loopt.
7. Aan het eind van het pad steekt u de straat over en vervolgens **rechtdoor** het bospad op, daarna eerste pad **linksaf**.
8. Tweede pad **rechtsaf** en daarna eerste pad **linksaf**.
9. Het pad buigt aan het eind naar links, waarna u uitkomt bij een sloot, hier gaat u naar **rechts**.
10. Bij verharde weg naar **rechts** en daarna voor de brug **rechtsaf** de kanaaldijk volgen, Ruiten Aa Kanaal West IV.
11. Eerste pad naar **rechts** en direct schuin **links** aanhouden.
12. Bij splitsing naar **links**.
13. Bij de volgende splitsing weer naar **links**.
14. Dit pad volgen tot u weer op de kanaaldijk komt en hier **rechtsaf**.
15. Kanaaldijk volgen tot aan de volgende brug en hier gaat u **rechtsaf**.
16. Na 25 meter **rechtsaf** door de tuinen (met Rustpunt) van Rineke Dijinga met aan de bosrand de telg van de **Twaalf Apostelen**-boom waaraan deze route zijn naam ontleent.
17. Vanaf het infobord bij de boom loopt u langs het volgende infobord langs het water en aan het eind van het water **linksaf** (breed houtsnipperpad) en daarna einde **rechts**.
18. Einde pad **linksaf** verharde weg op.
19. Eerste bospad **rechtsaf** het bos in en daarna eerste pad **links**.
20. Op viersprong **linksaf**, pad vervolgen tot verharde weg.
21. Op verharde weg **linksaf** en daarna eerste zandpad **rechts**, Zuidesweg.
22. Na 475 meter **linksaf** langs bord van SBB.
23. Weg vervolgen over vlonder en **rechtdoor** langs de steilrand met een mooi uitzicht op de skyline van Sellingen.
24. Einde pad **rechtsaf** het fietspad op.
25. In Sellingen **rechtdoor**, fietspad wordt verderop voetpad, tot u weer uitkomt bij Hof van Sellingen.

Sponsor van deze route:

Hof van Sellingen
Dorpsstraat 8
9551 AE Sellingen
Info@hofvansellingen.com

Feestje? Speciale Wensen?
Bloemen bestellen of vragen
over de winkel?
Neem contact op!
0599-312368

