

Presentatie rondreis door Egypte

door Andre Josiassen

We maken een stadswandeling door Caïro, bezoeken o.a. de Citadel, de Mohamed Ali moskee, Koptisch Caïro en het Egyptisch museum. Even buiten Caïro bezoeken we het plateau van Giza met de piramiden van Cheops, Chefrin en Mycerinus, ca.



De Sfinx en de piramide van Cheops

2500 jaar v. Chr. gebouwd. Even ten zuiden van Giza, in Sakkara, bezoeken we de piramide van Djoser en in Dahshour o.a. de Rode- en Knikpiramide. In het openluchtmuseum van Memfis is een 8 m lange Sfinx en een 10 m hoge Ramses de Grote, de machtigste farao van Egypte, te zien. Vervolgens vliegen we naar Aswan in het zuiden van Egypte. Aldaar brengen we o.a. een bezoek aan de botanische tuin op Kitchenereiland, het oude Aswanmuseum, de graven van de edelen en zeilen we met een felukka over de Nijl.

Uiteraard wordt een bezoek gebracht aan de Hoge Dam. De aanleg hiervan, tussen 1960-1970, had ingrijpende gevolgen voor de Nubische gemeenschap aldaar. Daarnaast verdwenen een aantal oudheden onder het water van het Nassermeer. Sommige tempels, zoals die van Kalabsja en Philas, zijn minutieus afgebroken en elders herbouwd. Ook bezoeken we in het zuiden een Nubisch dorp. Onder escorte van het leger en de politie brengen we eveneens een bezoek aan Aboe Simbel. Ook deze tempel moest, vóór de bouw van de Dam, steen voor steen worden afgebroken en op een hoger stuk land worden opgebouwd. Per minibus reizen we naar Luxor.

In het oude Thebe (Karnak) even ten noorden van Luxor bezoeken we de tempel Amon, het grootste complex van Egypte. Op de westoever van Luxor bezoeken we o.a. de Memnonkolossen, de Vallei der Edelen, de tempel van Hatsjepsot en de Koningsvallei. Eveneens ten noorden van Luxor bezoeken we Dendera en Abydos, twee fraaie oude plaatsen aan de Nijl in Midden Egypte. Aldaar bezoeken we resp. de tempel van Hathor en de tempel van Sety I. Bij een tweede excursie naar



Aboe Simbel

de westoever brengen we een bezoek aan de vallei der koninginnen, het arbeidersdorp El Medina en Medinet Habu, de nog altijd kleurrijke tempels van Ramses III. We besluiten de reis met een wandeling door Luxor, o.a. langs de boulevard en over de markt. De volgende dag een transfer naar Caïro en vervolgens naar Amsterdam.

Andre Josiassen - 05102024

Fotopresentatie met toelichting – duur lezing ca. 2 x 45 min.

Tel.nr. 040-2856370, 06-53269716. E-mail: ajosiassen@onsbrabantnet.nl