

# Ommetje Netersel



7,9 km



© OpenStreetMap



Volgens een akte uit 1219 (in het bezit van de Abdij van Postel) werd Netersel in dat jaar opgericht. In 2019 vierde Netersel dus haar 800-jarig bestaan! Het dorp is ontstaan uit een stenen huis met een kapel en een hoeve van Wouter Volcaert, de eerste heer van Netersel. De oudste bewoning gaat terug tot in de steentijd.

De route start in de dorpskern, waarna je via twee pleinen het dorp uitloopt naar een prachtig natuurgebied. Het gebied wordt afgewisseld door meertjes en heide.

04 05 72 71 20 27 23 26 70 57 56 04

Je begint de wandeling bij het Carolus Simplexplein. Op het grasveld zie je een mooie muziekkiosk die opgericht is in 2006. Als je een klein stukje De Hoeve inwandelt, zie je aan de linkerkant de Heilige Antoniuskerk. De kerk is gebouwd in 1950 naar het ontwerp van architect Geenen uit Eindhoven, nadat de vorige kerk verwoest was bij de bevrijding in 1944. In de kerk zijn enkele oude en belangrijke stukken te zien, zoals een houten altaarkruis uit de 15e eeuw en een doopvont uit de 14e eeuw. Achter in de kerk zijn twee houten beelden van Petrus en Paulus.

04 Wandel terug naar het Carolus Simplexplein. Je vindt hier knooppunt 4. Hiervandaan vervolg je de route via de knooppunten.

05 Richting knooppunt 5 passeer je De Buntsteker, een bronzen beeld uit 1994 van een man die buntgras steekt. Het beeld is gemaakt door Jan Couwenberg. Een buntsteker is iemand die vroeger 'buntgras' stak op de Neterselse Heide. Van het buntgras werden manden en bijenkorven gevlochten.

20 De knooppunten 20, 27, 23 en 26 bevinden zich op de Neterselse Heide. Dit is een prachtig natuurgebied dat ten noorden van Netersel ligt. De Neterselse heide is een stiltegebied met afwisselend meertjes en heide. Je ziet hier verschillende bijzondere plantjes en vogels. Meestal staan er ook grazers in het gebied. Als je geluk hebt, kun je één van de dieren misschien spotten!

20 Tussen knooppunt 20 en 27 ligt aan de linkerkant een oorlogsmonument. Op 29 juni 1943 werd hier een vliegtuig neergeschoten. Het was een Britse bommenwerper van het type Short Stirling III, van het 149 Squadron. Alle zeven bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. De mannen zijn niet oud geworden; de leeftijden lagen tussen de 21 en 31 jaar. Op 27 juni 2004 werd in het bijzijn van enkele nabestaanden een gedenksteen onthuld.

56 Ter hoogte van knooppunt 56 staat een gedachteniskapel voor Fons van der Heijden. Deze Mariakapel werd gebouwd in 1947 als herinnering aan Fons van der Heijden. Hij was een verzetsstrijder die twee dagen voor de bevrijding van Netersel door de Duitsers werd doodgeschoten. Het kapelletje staat op ongeveer 50 meter van de plaats waar hij werd gefusilleerd. Het stukje grond werd geschonken door Toon Goossens, die tijdens de oorlog eigenaar was van de grond.