



## ROUTE-INFORMATIE

Je volgt de routes aan de hand van het routekaartje. De kunstwerken in het veld zijn voorzien van een QR-code waarmee je met je mobiele telefoon extra achtergrondinformatie kunt oproepen. Dit kun je doen via een speciale app, om QR-codes te scannen of door middel van je camera op de telefoon (mogelijk bij de nieuwere mobiele telefoons). De uitgebreide informatie is verzameld op DeurneWiki, de Deurnese historische encyclopedie van Heemkundkring H.N. Ouwerling. Via de beschrijving in deze folder vind je bovendien nog enkele leuke tips aan de routes.



## Route | Kunstig Deurne

4,8 km. - Start Markt Deurne

- Kunst in het gemeentehuis.** Glas-in-lood vensters, o.m. in de raadzaal door Wilhelm Dericx en gebronschilderd raam in het trappenhuis met Sint Willibrordusfiguur door Hendrik Wiegersma. In de hal portretbeelden van Z.K.H. Willem Alexander en prinses Beatrix en een bronzen portretbeeld van Hub van Doorne, de oprichter van de DAF en ereburger van Deurne. In de hal vinden regelmatig mooie wisselposities plaats. In het torantie bevindt zich het corillon, het klokkenspel met 18 klokjes is regelmatig te horen.
- Kunst in St. Willibrorduskerk.** De Gotische kruisbasiliek kent diverse kerkschatten zoals het Smitsorgel en het drieluk van Hendrik Wiegersma, indrukwekkende gewelven, glas-in-lood ramen en grafkelder. In het voorportaal van de kerk vind je een bronzen bijbelserieel (kom uit de boom, Zachäus, ik kom bij je eten) gemaakt door Joep Coppens. Het reliëf is een gedenkteken voor de Deurnese psychiater Anna Terruwe.
- Herinnering aan begraafplaats.** Gezien vanaf de kerkstraat ligt het voorste deel van het park op de inmiddels voor begraving gesloten begraafplaats bij de Sint-Willibrorduskerk. In overleg met de nabestaanden zijn honderden groven geruimd of verplaatst. De twee aanwezige natuurstenen elementen in dit deel van het park zullen blijven herinneren aan de vroegere functie.
- Pastoor Roes-monument**
- Fontein - Joep Coppens**

- Heilig Hartbeeld**
- Overvliegende Vogels - Frans Jacobs**
- Force - Felix van der Linden**
- Ontmoeting - Theo Bruynsters**
- De schepping, bolgewas, stengel en pijp - Theo van Brunschot**
- Warrior of The Dark Ages - P.G. Hermans**
- Kleine Hoortruik - Joep Coppens**
- Boom - Pomp**
- Sinds 2000 groeit in het Hub van Doornepark een zomereik, geplant ter herinnering aan het 100<sup>ste</sup> geboortjaar van Hub van Doorne. In 2005 werd de eik voor zijn vrouw Rie geplant. Beide bomen hebben een gedenksteen. Het Hub van Doornepark kreeg bij gelegenheid van de 100<sup>ste</sup> geboortedag van Rie van Doorne deze naam. Ook bij het naambordje van het park ligt een herinneringsplaque.**
- Duobeeld Hub en Rie van Doorne - Martin Hendriks**
- Orpheus met de harp - F. Jacobs**
- Protestantse kerk met kleinste joodse begraafplaats van Nederland. Bijzonder omdat deze slechts 1 graf heeft. Het graf is van een joodse vluchteling die in de oorlog werd vermoord. Een rabbijn kocht het graf en het is sinds 1994 een officiële joodse begraafplaats binnen de protestantse begraafplaats.**

Eindpunt Markt Deurne

