

## Route II Kunst- & Wandelwerk

5,3 km. - Start Markt Deurne

1. **Plaquette Beatrix**, ter gelegenheid van Beatrix' 50<sup>e</sup> verjaardag werd een boom geplant, de plaquette ligt aan de voet van de boom.
2. **Caritas II - Wikström**
3. **Dorpspomp**
4. **Borsbeel Antoon Coolen - Frater L. Disch**
5. **Grote Ringklauwleugel - Joep Coppens**
6. **Rondom het NS-station** staan diverse glazen panelen met liedteksten van bekende Deurnenaren. Friso Wiegersma schreef de tekst van 'Het Dorp', het lied is ontsmakelijk met Deurne verbonden. Het paneel van singer-songwriter Ernst Jansz toont het lied 'Tijd Genoeg'. Op het perron staat de tekst van 'De trein van de tijd' door kleinkunstenaar Jules de Corte.
7. **Bankschroef - Paul de Schaaf**
8. **Geboorte der vormen - Frans Coppelmanns**
9. **Heilig Hartbeeld**
10. **Running Mate - Jerome Symons**
11. **Grote Hoornkruijk - Joep Coppens**
12. **Heikneuter - Harrie Marfhey**
13. **Keramische vis door Pieter Wiegersma** in gemeenschapshuis Hofke van Marijke. Te bekijken als het buurthuis geopend is. De keramische vis was oorspronkelijk onderdeel van een fontein. Nadat het kunstwerk door vorst was aangevast, werd de vis gerestaureerd door Hans van Hoek en kwam het als cadeau van de wijkraad van de Sint Jozefparochie in de foyer van het Hofke van Marijke te staan.
14. **De Turfsteker - Theo van Brunschot**
15. **Kunstwerk** bij de ingang van het atelier **René Ziedses des Plantes**. Twee ronde vormen, de rechter bol is een sokkel waar een boom als een soort kunstwerk op staat, Ziedses des Plantes schildert vnl. bomen. De linker vorm is een aarden bal waaruit paaltjes lijken te groeien, dit symboliseert een open mind met een prikkelende nieuwsgierigheid, om met verwondering naar kunst en de wereld te kunnen kijken.
16. **Het Tuinpad van mijn vader**. Het lied 'Het Dorp' van Wirm Sonneveld is geschreven door Friso Wiegersma, zoon van schilder-dokter Hendrik Wiegersma, over zijn eigen dorp Deurne. Het tuinpad met de hoge bomen (naast De Wiegler) is er nog steeds en heeft een eigen straatnaambordje en plaquette. Het naastgelegen **De Wiegler** is het voormalig woonhuis, praktijk en atelier van schilder-dokter Hendrik Wiegersma. Nu een plek waar museum en podium samengaan. Het museum heeft, behalve werk van Wiegersma zelf, een collectie moderne beeldende kunst van 1900-1940 en door Wiegersma verzamelde volkskunst. In het tentoonstellingsprogramma is aandacht voor hedendaagse kunstenaars met name uit de omgeving Deurne en Brabant.
17. **Wiegende Bergen - Michel Kuipers**
18. **Stapelring - Theo Coenen**
19. **Samoerai - Joep Coppens**
20. **In Slagorde - Joep Coppens**
21. **Ritmische vorm - P.G. Hermans**

Eindpunt Markt Deurne



## Deurne Uit de Kunst!

2 themawandelroutes langs kunstwerken in Deurne  
4,8 km en 5,3 km



2 themawandelroutes langs kunstwerken in Deurne

## Deurne Uit de Kunst!