

Herfst 2020

Een virus raast over de wereld, zoals ook wij voortraasden in het leven. Maar van de ene op de andere dag was alles plotseling anders. Het normale leven stond ineens stil! Onze vrijheid werd ingeperkt en we mochten niet meer gaan en staan waar we wilden. Ook niet zomaar even naar dat plekje wat ons zo dierbaar is, wat ons gelukkig maakt, waar wij tot rust komen, wat ons ontroert of gewoonweg bijzonder is.

Ondertussen is er veel veranderd en eigenlijk ook niets. Onze plekjes zijn er namelijk nog en gelukkig mogen we deze nu wel weer bezoeken. Wat zou het mooi zijn als we deze met elkaar kunnen delen!

De inwoners van Lierop hebben gehoor gegeven aan de oproep om hun geluksplekjes te delen. Hieruit heeft de werkgroep Dienstverlening & Communicatie een selectie gemaakt en heeft met deze plekjes als leidraad 4 Geluksroutes uitgezet. Voor elk blad van het klavertje vier één route, met de Koepelkerk als start- en eindpunt. In de routebeschrijving vindt u uit de inzendingen enkele motivaties voor de geluksplekjes terug, deze zijn op de lokatie gemarkeerd met het geluksplekjeslogo.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft hoopt dat u van de wandeling geniet en nodigt u van harte uit voor de 3 andere geluksroutes.

*Lierop Leeft ...
Maar niet zonder jou!*



Dorpscoöperatie Lierop Leeft
info@lieropleeft.nl • www.lieropleeft.nl



GELUKSRUTE 3
10,3KM



GELUKSRUTE 3

10,3 KM

1 U begint de wandeling bij de prachtige Lieropse Koepelkerk. Voor wie is dit geen Geluksplek?

"Velen van ons zijn er gedoopt, hebben er hun communie gedaan en zijn er getrouwd."

2 In de Offermansstraat gaat u meteen achter de pastoriemuur links het prachtige park in. Op de 3-sprong gaat u rechtsaf en volgt het pad tot aan de Lijestraat. Deze steekt u tussen de nummers 25 en 27 over. Op het einde van dit zandpad gaat u linksaf tot aan de kruising alwaar u rechtsaf gaat. U loopt langs Nirwana het Heieind af.

3 "Met de vriendengroep naar Nirwana. Liveoptredens bijwonen, 'n biertje drinken en gezellig 'ouwehoeren'."

4 Daarna gaat u rechtsaf. Na bijna 300 m gaat u linksaf en volgt de gele pijlen tot aan het gehucht Moorsel.

"'Het Pastoorke van Moorsel' bezoek ik graag. Midden in het groen, gastvrij, vele ontmoetingen en de stilte..... Deze plek maakt van mij een gelukkig mens"

5 Vanaf nu is het 'n kwestie van knooppunten volgen. Via nr. 60, 59, 29, 94, 30 en 31 richting knooppunt 37.

6 "Als je boven op de akker staat en kijkt over de wei richting 't Gebergte naar beneden ontvouwt zich een fantastisch beeld. Je ziet hoe de oude boerderijen daar liggen tussen de bomen en tegen een muur van groen."

Op het Gebergte aan-gekomen blijft u de weg volgen tot huisnummer 12. Hier gaat u linksaf het zandpad in. Halverwege de Herselsche Bossen komt u bij het crossterrein.

7 "Dat was nog eens genieten. Samen met de vele vrijwilligers van MAC Lierop'n grote cross organiseren."

U loopt langs de crossbaan via 't Kerkenhuis door tot de A67 en gaat linksaf.

8 "Het viaduct is een prachtige binnenkomst van Lierop. De bollen in de levensboom zijn in 2016 geschilderd door de inwoners van Lierop."

Op de Steemertseweg gaat u rechts en via de van Dongenstraat komt u weer bij het startpunt, wat tevens het eindpunt is van deze mooie Geluksroute.