

OVER DE ZUIDERWATERLINIE

Dwars door Zuid-Nederland loopt de Zuiderwaterlinie, de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. Een ingenieus verdedigingssysteem van vestingsteden, forten, schansen, dijken en sluizen, in de zeventiende eeuw ontworpen door Menno van Coehoorn. Door op strategische punten sluizen te sluiten konden de machthebbers grote delen van het land onder water zetten om Holland te beschermen tegen vijandelijke invallen.

De Zuiderwaterlinie verbindt historische vestingsteden en hun ommelanden met elkaar. Van Bergen op Zoom tot Grave vind je zo een parelketting van mooie vestingsteden, stoere forten en bijzondere linielandschappen.

West-Brabantse Waterlinie

In West-Brabant lag de allereerste waterlinie van Nederland: de Linie van de Eendracht. Daar kwam later een extra linie bij: de West-Brabantse Waterlinie. Meerdere keren beschermde dit stuk Zuiderwaterlinie Holland en Zeeland tegen de Spanjaarden, Fransen en Belgen. Het gebied stond tientallen jaren onder water. De vestingsteden Bergen op Zoom, Tholen en Steenberghe horen tot de West-Brabantse Waterlinie. Net als verschillende forten, stadsmonumenten en mooie buitengebieden.

Deel je mooiste foto's met #zuiderwaterlinie op Facebook en Instagram

Lees meer over Expeditie Zuiderwaterlinie



ZUIDERWATERLINIE



LEGENDA

- Bezienswaardigheden
- Startpunt van de route VVV, Bergsestraat 1, Wouw
- Wandelknooppunt
- Route



Starttijd 10u30

12,5 kilometer

EXPEDITIE ZUIDERWATERLINIE

Wouw

Expeditie Zuiderwaterlinie is een ontdekkingstocht langs natuur, historie en cultuur in de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. Hoewel de Zuiderwaterlinie al lang geleden haar militaire functie heeft verloren, is zij nog altijd in het landschap aanwezig.

Wouw is een authentiek dorp met een rijke historie en prachtige dorpskern, omgeven door groen. Als onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie had Wouw een strategische positie tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Ontdek de schoonheid van drie karakteristieke bezienswaardigheden: de Vesting Kasteel van Wouw, de Sint-Lambertuskerk en molen De Arend. Na afloop van de wandeling staat een infopakket en iets lekkers klaar bij Molen de Arend.



A De Ster

De Ster was vroeger de naam van een brouwerij die tot 1958 op de Wouwse Markt gevestigd was. De brouwerij op Markt 27 is te herkennen aan een witte inrijpoort met daarboven een zwaan die een ster in haar bek draagt. Die zwaan symboliseert de woning die de naam 'De Zwaan' droeg en de ster herinnert aan de naam van de brouwerij die regionaal een goede naam had. Boven de poort is een flessenmozaïek aangebracht. Een ontwerp van de Wouwse kunstenaar Kees Keijzer dat hij in 1960 maakte toen de brouwerij gesloten werd en het bedrijf als drankhandel verder ging.



A De Ster

B Molen De Arend

Bergkorenmolen De Arend stamt uit 1811. Na een brand is de molen in 1825 herbouwd en nog steeds in functie. Op dinsdagen en zaterdag is een molenaar aanwezig. In de molenwinkel zijn meel, bloem, zaden, brood- en bakmixen te koop. Als de blauwe vlag op de molen wappert zijn bezoekers welkom.



B Molen de Arend

C Vesting Kasteel van Wouw

Het Kasteel van Wouw is een van de weinige ronde waterburchten die in Brabant gestaan hebben. Het dateert uit de elfde eeuw. Rond de zestiende eeuw kwamen onder andere Karel de Vijfde, Erasmus en Philips de Schone naar het kasteel.

Naast een rijke middeleeuwse geschiedenis bleek het strategisch belang van het kasteel duidelijk na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (1568). In 1583 vochten de Italianen vanuit het kasteel aan de kant van de Spanjaarden tegen het Franse leger, dat zich buiten de vestiging bevond en vocht aan de kant van de 'Nederlanders'.

Tot voor kort lagen de eeuwenoude muren verborgen in de grond. Dankzij de jarenlange inzet van vrijwilligers zijn de muren gerestaureerd en is de slotgracht opnieuw tot leven gebracht. Vier meter hoge aarden wallen geven nu de contouren van het vroegere kasteelcomplex aan. Via een toegangsbrug kom je op het middenterrein waar vroeger de burcht en bijgebouwen stonden.

Ontdek het kasteel van Wouw
zuidewaterlinie.nl/kasteel-van-wouw



E Sint-Lambertuskerk

D Mariakapel

De kapel is in 1936 gebouwd naar ontwerp van architect H.W. Valk in traditionalistische stijl. In de bakstenen muren is aan de binnenkant op ooghoogte een band met mozaïek aangebracht. Hierin is het opschrift: "ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJD DURENDE BIJSTAND BID VOOR ONS" verwerkt. Op een natuurstenen sokkel in een glazen kastje staat een Mariabeeld. De kapel is nog steeds in gebruik en in de meimaand wordt hier wekelijks de rozenkrans gebeden.

E Sint-Lambertuskerk

De indrukwekkende Sint-Lambertuskerk is een laatgotische kruiskerk uit het begin van de zestiende eeuw. In 1944 is de kerk deels verwoest. Na de restauratie van 1945-1953 is de kerk, samen met het vroegere gemeentehuis (ontworpen door de bekende architect Joseph Cuypers) weer het trotse middelpunt van de groene buffer van Wouw. Met het prachtige glas-in-lood raam van Joep Nicolas en de originele eikenhouten beelden uit het koorgestoelte is de kerk zeker een bezoek waard. Ook hier zijn verschillende objecten van Kees Keijzer te vinden. Er zijn kandelaars, kazuilfels en een kruis van zijn hand.

Routebeschrijving

START Markt Wouw

- Loop door de gang tussen Markt 23 en 26
- Einde RA; Strijp
- Tussen twee muurtjes door RD naar Catharinapark
- In het park LA, richting de vijver, na vijver (houtsnipperpad) LA (verlaat het park)
- Einde pad schuin LA (Vijverveld), einde weg LA (Plantagebaan)

Loop vervolgens via de knooppunten

17-16-14-15-19-54-88-87-84-85-86-52-51-53-81-80

- Vanaf knooppunt 80 ga je na 250 meter RA (fietssluis). Op kruising van tegelpaden schuin RD
- Einde van voetpad, de weg (Gierelaar) recht oversteken, voetpad rechts naast garages volgen
- Op splitsing RA (ri speeltuin), fietssluis, Gierelaar
- Steek over en neem het voetpad tussen de huisnummers 39 en 39a
- Einde voetpad LA (Grobendonk)
- Loop over de skatebaan aan het einde van de verharding voetpad LA
- Einde voetpad RA en eerste weg LA (Stelberg)
- Loop in de richting van de garages (Klinkert), na de garages, voetpad volgen en daarna meteen RA
- Dit pad komt uit op de Molensingel, ga LA in de richting van de sporthal
- 1e weg RA, vervolg de weg in de richting van de kerk
- Aan het eind van de weg de Bergsestraat oversteken en RD over het Pastoor Woltersplein
- Je bent nu op het Torensplein, loop verder om de kerk en je komt weer op de Markt van Wouw



C Vesting Kasteel van Wouw