



Lente

Elke dag ander weer: veel regen, zon, wisselende temperatuur. En toch ... de lente is wel voelbaar. In Nuenen bloeien de magnolia's volop. Een lust voor het oog! Als buitenmens heeft Vincent een mooie uitspraak gedaan over de verschillende weerselementen.

Met het mooiere weer op komst introduceren we een nieuwe wandeling, dit keer vooral in de natuur. De moeite waard!

Met vriendelijke groet,
Jan Kees Lemkes
Voorzitter



Nieuwe wandeling in de natuur.

Vincent was als schilder 24 uur per dag met zijn schilderijen en tekeningen bezig. Ook als hij in de natuur rond Nuenen aan het wandelen was, zaten die voortdurend in zijn hoofd. De indrukken, die hij tijdens zijn wandelingen opdeed, verwerkte hij in zijn tekeningen, zijn schilderijen én in zijn brieven. Geïnspireerd door al deze werken en beschrijvingen hebben onze gidsen om een nieuwe wandeling ontwikkeld, in de natuur rond Nuenen. Start is bij het museum.

Vanaf Pasen kun je deze wandeling in de natuur, met een gids, ook meemaken. Je kunt deze wandeling boeken via de link.

[Lees meer](#)



Geef je Museumkaart aan een ander!

Tijdens de Museumweek, van 30 maart tot en met 5 april, kan iemand met jouw Museumkaart ons museum bezoeken. Tijdens de Museumweek zullen we naam en foto niet controleren. Geef je Museumkaart dus aan een ander voor een bezoek aan ons museum!



Bijzondere verzoeken!

Af en toe krijgen we een bijzonder verzoeken binnen. Een ballerina die door ons museum wil dansen. Of we mee willen werken aan een huwelijksaanzoek? Of het mogelijk is een fotoshoot te doen met een bijzondere Van Goghjurk? Als je ook een ongewone wens hebt, laat het ons dan weten. We denken altijd met je mee.

[Lees meer](#)



Van Goghkerkje af en toe geopend.

In het kerkje is de sfeer nog net zoals toen de vader van Vincent van Gogh daar dominee was. Met enige regelmaat is het kerkje open, in de namiddag. Klik op de link om te zien welke dagen dat precies zijn.

[Lees meer](#)

“ Nu, wie er oog op heeft ziet iets moois en goeds in alle
weer, vindt sneeuw mooi en brandende zon mooi en
storm mooi en stilte mooi, koude goed en hitte, heeft
alle seizoenen lief en wil geen dag missen uit het jaar
en is in den grond tevreden en berustend de dingen zóó
zijn als ze zijn ”

- Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, brief 342 -

Van Gogh Village Nuenen

Berg 29

5671 CA Nuenen

040 283 9615

marketing@vgvn.nl

vangoghbrabant.com/nuenen

[Profiel wijzigen](#) | [Afmelden](#)

Colofon

©2024 Van Gogh Village Nuenen