

# Keizerblad - Julius Caesar

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben Julius Caesar

- Ik ben geboren als Gaius Julius Caesar op 12 of 13 juli in het jaar 100 voor Christus in Rome.
- Ik ben om het leven gebracht op 15 maart 44 voor Christus. Ik was toen 55 jaar oud.
- Ik ben geen keizer geweest, maar wel een groot leider en heerser.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik ben een heel machtig man en een groot leider.
- Ik ben een nuchtere, zakelijke man. Ik neem mijn beslissingen weloverwogen, beheerst en wijs. Ik ben hard voor anderen en voor mezelf.
- Ik gedraag me als een koning, ook al is niet iedereen hier blij mee. Ik draag graag rode schoenen. In mijn tijd dragen alleen koningen rode schoenen.

## Mijn relaties

- Ik kom uit een heel belangrijke, bekende en machtige familie.
- Mijn familie zegt dat wij afstammen van Aeneas (spreek uit als ee-nee-jas), de zoon van een godin. Ze zeggen dus dat wij afstammen van de goden.
- Ik ben drie keer getrouwd, namelijk met Cornelia Cinna Minor, Pompeia Sulla en Calpurnia Pisonis.
- Mijn opvolger is keizer Augustus, de eerste keizer van Rome.

## Mijn grote daden

- Ik ben vooral bekend geworden door een reeks oorlogen in Gallië en de verhalen die ik over de veldslagen heb laten opschrijven. Een stuk van Nederland en Duitsland hoorde bij Gallië, net als België en Frankrijk.
- Ik word uitgeroepen tot dictator voor het leven. Dat betekent dat ik in mijn eentje alle macht heb.
- Ik heb de huidige kalender bedacht. De Romeinen hadden om de vier jaar een dertiende maand. Ik verander dat in 12 maanden, 365 dagen en elke vier jaar een schrikkelidag op 29 februari. De maand juli is naar mij vernoemd.
- Ik ben zelf geen keizer, maar de titel 'keizer' is afgeleid van mijn naam, Caesar.
- Ik ben op een gegeven moment erg belangrijk en heb heel veel macht. Uiteindelijk word ik met 23 messteken om het leven gebracht door mijn vrienden.



## Mijn band met Nederland

- Mijn legers zijn in Limburg en in het zuiden van Noord-Brabant geweest en hebben daar flink strijd gevoerd.

## Meer over mij

.....

.....

.....

.....

# Keizerblad - Augustus

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Augustus

- Ik ben geboren als Gaius Octavius op 23 september 63 voor Christus in Rome.
- Ik ben overleden in 14 na Christus op 76-jarige leeftijd tijdens een reis naar Zuid-Italië.
- Ik ben keizer van 27 voor Christus tot 14 na Christus. Dat is bijna het langst van alle keizers.

## Mijn karaktereigenschappen

- Als tiener ben ik niet erg aardig.
- Als keizer is dat anders, ik ben meestal een aardige keizer.
- Ik hou erg van lekker eten met mijn vrienden.
- Ik ben een echte familieman.

## Mijn relaties

- Ik ben de zoon van Gaius Octavius en Atia Maior.
- Ik ben de achterneef van Julius Caesar. Hij heeft mij als zijn erfgenaam alles nagelaten.
- Mijn vrouw heet Livia en heeft veel macht in het Romeinse Rijk.

## Mijn grote daden

- Ik ga op mijn 18e jaar de politiek in.
- Ik versla de moordenaars van Julius Caesar.
- In een zeeslag bij Griekenland versla ik met mijn vloot die van Romeinse generaal Marcus Antonius en Cleopatra, koningin van Egypte.
- In het jaar 27 voor Christus word ik officieel keizer van Rome en krijg ik de erenaam Augustus. Dat betekent 'de verhevene'.
- Ik ben de eerste keizer van Rome.
- De maand augustus is naar mij vernoemd.



## Mijn band met Nederland

- Ik laat in 19 voor Christus een groot legerkamp bouwen in Nijmegen. Hier liggen twee legioenen. Dat zijn zo'n 12.000 soldaten.
- Ik verblijf drie jaar in Gallië samen met mijn latere opvolger, keizer Tiberius. Een stuk van Nederland en Duitsland hoort bij Gallië, net als België en Frankrijk. We zijn hier omdat de Germanen nogal opdringerig zijn.
- Waarschijnlijk heb ik tijdens mijn verblijf in Gallië ook de legioenen in Nijmegen bezocht.

## Meer over mij

.....

.....

.....

.....

# Keizerblad - Tiberius

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Tiberius

- Mijn naam is voluit Tiberius Julius Caesar Augustus.
- Ik ben geboren op 16 november 42 voor Christus in Rome en overleden op 16 maart 37 na Christus.
- Ik ben keizer van 14 tot 37 na Christus en ben de tweede keizer van het Romeinse Rijk.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik ben behoorlijk koppig en kan niet goed met meningsverschillen omgaan.
- Ik word ook wel keizer knorrepot genoemd.
- Ik speel graag de baas en ik breek de benen van iedereen die niet naar mij luistert
- Mijn favoriete uitspraak is: "Maakt niet uit als jullie me haten...als jullie maar gehoorzamen!"
- Buiten Rome gedraag ik me anders, daar regeer ik rechtvaardig en wijs.

## Mijn relaties

- Ik ben de zoon van Tiberius Claudius Nero en Livia Drusilla.
- Mijn moeder Livia trouwt later met keizer Augustus. Augustus is dus mijn stiefvader.
- Ik ben geadopteerd door mijn stiefvader Augustus, zo word ik kroonprins en zijn opvolger.

- Mijn broertje Drusus en ik krijgen het best denkbare onderwijs en leren Latijn, Grieks en filosofie.
- Ik ben getrouwd met Vipsania Agrippina. Van keizer Augustus moet ik tegen mijn zin van haar scheiden om te kunnen trouwen met zijn dochter Julia.
- Mijn opvolger is keizer Caligula, mijn achterneef.



## Mijn grote daden

- Ik hervorm de macht over het Romeinse Rijk, net als mijn stiefvader Augustus deed.
- Ik bevorder de welvaart van het rijk waar dat mogelijk is.

## Mijn band met Nederland

- Als legerleider organiseer ik veroveringstochten vanuit Nijmegen richting de Germaanse gebieden aan de andere kant de Rijn.
- Ik verblijf regelmatig in de luxe commandantwoning in het Romeinse fort in Nijmegen.

## Meer over mij

.....

.....

.....

.....

# Keizerblad - Caligula

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Caligula

- Ik ben geboren als Gaius Caesar Germanicus in het jaar 12 na Christus in Antium, een plaats vlakbij Rome.
- Op 4 januari 41 brengt mijn eigen lijfwacht mij om het leven.
- Ik ben keizer van 37 tot 41.

## Mijn karaktereigenschappen

- Caligula is mijn bijnaam, het betekent 'kleine soldatenlaars'. Ik groei op in militaire kampen en als klein jongetje vind ik het leuk om soldaatje te spelen.
- In het begin vindt het volk mij een aardige keizer, ik zorg goed voor ze. Na een tijdje word ik minder aardig. Ik vind het fijn om anderen pijn te doen en om mensen te beledigen. Ook heb ik best veel belangrijke mensen laten doden.
- Ik hou van gevechten tussen gladiatoren en gevechten met wilde beesten.
- De meeste mensen vinden mij een gekke, gestoorde keizer, omdat ik aparte dingen verzin. Er gaat een verhaal over mij dat ik mijn soldaten een keer schelpen heb laten zoeken op het strand van Katwijk. Ook heb ik voor de grap mijn paard tot consul benoemd. Hiermee laat ik iedereen zien dat ik de enige ben die alle macht heeft.

## Mijn relaties

- Ik ben de jongste zoon van Germanicus en Agrippina de Oudere.

- Mijn vader is een neef van keizer Tiberius.
- Ik volg Tiberius op als keizer op mijn 24e.

## Mijn grote daden

- Als ik net keizer ben, bevrijd ik gevangenen die onterecht vastzitten en zorg ik ervoor dat er minder belasting betaald hoeft te worden.
- In het jaar 39 reis ik met mijn leger en hofhouding van enkele honderden, misschien wel duizenden mensen naar het kustgebied van Nederland. Ik wil Brittannië gaan veroveren, maar dat lukt mij niet. Het is helaas niet bekend waarom dat plan niet is uitgekomen.

## Mijn band met Nederland

- Mijn leger is in Nederland druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de verovering van Brittannië. Ze hebben kanalen gegraven en forten gebouwd langs de Rijn.
- In Vechten en Valkenburg (Zuid-Holland) zijn op planken van wijnvaten in hout gebrande stempelafdrukken met mijn naam gevonden.
- Mijn persoonlijke lijfwacht bestaat voor een groot deel uit Bataven uit Zuid- en Midden-Nederland.

## Meer over mij

.....

.....

.....

.....



# Keizerblad - Traianus

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Traianus

- Mijn naam is voluit Marcus Ulpius Nerva Traianus Augustus.
- Ik ben op 18 september in het jaar 53 na Christus geboren in Spanje en overleden op 8 augustus in 117 op Sicilië.
- Ik ben keizer van 98 tot 117.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik word wel gezien als de ideale keizer.
- Ik ben een krachtige leider en heb al het goede voor het Romeinse Rijk voor ogen.
- Ik wil graag wijs en nederig overkomen, maar ben dat niet altijd.

## Mijn relaties

- Mijn vader heet Marcus Ulpius Maior. Hij is een belangrijke man en bestuurt verschillende provincies in het Romeinse Rijk.
- Ik ben later geadopteerd door keizer Nerva, die zelf geen kinderen heeft. Ik volg hem op als keizer als ik 44 jaar oud ben.
- Ik ben getrouwd met Pompeia Plotina.

## Mijn grote daden

- Als mijn adoptievader, keizer Nerva, overlijdt woon ik in Keulen. Als zijn opvolger ga ik niet meteen terug naar Rome om me als keizer te

laten huldigen. Ik maak eerst mijn werk in Neder-Germanië af.

- Ik ben van plan om het Romeinse Rijk nog groter te maken. Een hele lange oorlog in Oost-Europa betekent helaas wel bijna het einde van het Romeinse Rijk. Mijn opvolger, keizer Hadrianus, moet veel goedmaken in de oorlogsgebieden
- Ik ben heel trots op de overwinningen in Oost-Europa. Daarom laat ik in Rome een hele grote zuil, de 'Zuil van Traianus', bouwen. Op de zuil zie je een soort stripverhaal van mijn overwinningen. Zo zal niemand dat ooit kunnen vergeten.



## Mijn band met Nederland

- Ik ben de baas van de nieuwe provincie Neder-Germanië. Bij Neder-Germanië hoort een groot deel van Zuid-Nederland, het oostelijk deel van België en een stukje Duitsland.
- Ik laat een weg aanleggen langs de Limes. De Limes is de noordgrens van het Romeins rijk die dwars door Nederland loopt. Langs de weg laat ik mijlpalen neerzetten. Dat zijn palen met daarop de afstand tot de volgende stad. Zo weten reizigers hoe ver ze nog moeten reizen.
- Ik laat in Elst een nieuwe, grotere tempel bouwen.
- Ik geef Nijmegen stadsrechten en laat mijn soldaten er mooie gebouwen neerzetten. Nijmegen mag mijn familienaam (Ulpius) gebruiken en heet voortaan: Ulpia Noviomagus.

## Meer over mij

.....

.....

.....

# Keizerblad - Hadrianus

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Hadrianus

- Mijn naam is voluit Publius Aelius Hadrianus.
- Ik ben geboren in Spanje op 24 januari in het jaar 76 na Christus en gestorven op 10 juli 138.
- Ik ben keizer van 117 tot 138.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik ben behoorlijk bemoeizuchtig.
- Ik vertel graag over mijn talenten en ben nogal vol van mezelf.
- Ook ben ik behoorlijk haatdragend en vijandig.
- Ik heb grote bewondering voor de Griekse cultuur. Ik spreek liever Grieks dan Latijn en ben de eerste Romeinse keizer die zijn baard laat staan. Dit wordt mode in het hele rijk, want iedereen wil op mij lijken, ook de latere keizers.

## Mijn relaties

- Keizer Traianus heeft mij geholpen met mijn carrière in de Romeinse politiek.
- Als Traianus overlijdt, regelt zijn vrouw de opvolging en zo word ik keizer. Waarschijnlijk heeft Traianus mij op zijn sterfbed geadopteerd als zoon.
- Mijn vrouw is Vibia Sabina, de achternicht van Traianus.
- Ik heb zelf geen kinderen gekregen met Vibia, daarom adopteer ik Antoninus Pius, die mij opvolgt als keizer.

## Mijn grote daden

- Ik reis jarenlang door mijn rijk. Ze noemen mij dan ook de 'reiskeizer'. Ik ben bijna nooit in Rome.
- Ik geef opdracht voor de bouw van verschillende tempels in Rome en openbare gebouwen in het hele rijk.



## Mijn band met Nederland

- In het jaar 121-122 bezoek ik de provincie Neder-Germanië. Bij Neder-Germanië hoort een groot deel van Zuid-Nederland, het oostelijk deel van België en een stukje Duitsland.
- Ik reis langs de Limes, dat is de noordgrens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland loopt. Via Nijmegen reis ik naar de Noordzeekust. Daar steek ik de Noordzee over naar Brittannië.
- Ik laat de weg langs de Limes in Neder-Germanië goed onderhouden en opknappen. Het is een belangrijke weg voor het Romeinse Rijk.
- Ik geef marktrechten aan Voorburg. Dat is de hoofdstad van de Cananefaten, een volk dat in Zuid-Holland woont. Deze plaats wordt naar mij vernoemd: Forum Hadriani. Dat betekent: Markt van Hadrianus.
- Ik laat forten bouwen langs de Noordzeekust om het rijk te verdedigen tegen indringers vanaf zee.

## Meer over mij

.....

.....

.....

# Keizerblad - Septimius Severus

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Septimius Severus

- Mijn naam is voluit Lucius Septimius Severus.
- Ik ben geboren op 11 april 146 na Christus in het huidige Libië en ik sterf aan een onbekende ziekte op 4 februari 211 in Engeland.
- Ik ben de eerste Romeinse keizer uit Afrika.
- Ik ben keizer van 193 tot 211.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik sta bekend als een krachtige heerser.
- Ik ben een doorzetter en win graag.
- Ik ben beter in het aanvoeren van een leger dan in het besturen van een rijk.

## Mijn relaties

- Ik ben de zoon van Publius Septimius Geta en Fulvia Pia uit Noord-Afrika.
- Ik ben getrouwd met Paccia Marciana en later met Julia Domna. Julia Domna is een heel bijzondere keizerin, geboren in Syrië. Zij streeft naar eenheid en houdt heel erg van filosofie.
- Ik heb twee zonen, zij heten Caracalla en Geta. Ik laat het Romeinse Rijk aan hen beiden na. Als Caracalla zijn broer Geta in het jaar 211 om het leven brengt, is hij vanaf dat moment de enige keizer.

## Mijn grote daden

- Rond het jaar 162 vertrek ik naar Rome. Ik wil senator worden. Een senator is een belangrijke politicus die over wetten mag stemmen en of er oorlog moet worden gevoerd.
- Ik heb het verdeelde Romeinse Rijk na een aantal burgeroorlogen weer herenigd tot één rijk.
- Onder mij is het Romeinse Rijk het grootst van alle tijden.



## Mijn band met Nederland

- Langs de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland loopt, laat ik forten verstevigen door ze van steen te bouwen, in plaats van hout.
- Aan het eind van de tweede eeuw wordt een groot deel van Nijmegen verwoest door brand. Als ik keizer ben, bouw ik de stad weer op.

## Meer over mij

.....

.....

.....

.....



# Keizerblad - Postumus

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Postumus

- Mijn volledige naam is Marcus Cassianus Latinius Postumus.
- Ik ben geboren tussen 215 en 225 na Christus in het westen van het Romeinse Rijk. Wanneer en waar precies is niet bekend, al denken veel mensen dat ik een Bataaf ben.
- Ik ben in het jaar 269 door mijn eigen troepen om het leven gebracht.
- Ik ben Romeins keizer van 260 tot begin 269.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik ben niet echt geïnteresseerd in Rome, maar ik gedraag me wel als een Romeinse keizer. Zo kleed ik me ook.
- Ik laat munten slaan waarop ik mij laat afbeelden als degene die veiligheid en rust brengt in Gallië.
- Ik voel me nauw verbonden met de goden Hercules Deusoniensis en Hercules Magusanus. Ik heb veel munten laten slaan met mijn portret aan de ene kant en aan de andere kant een afbeelding van een van deze goden.

## Mijn relaties

- Er is niet zoveel bekend over mijn jongere jaren en mijn familie, omdat er weinig over mijn jeugd is opgeschreven.

## Mijn grote daden

- Ik ben generaal in het Romeinse leger. Als keizer Valerianus overlijdt, roepen mijn troepen mij uit tot keizer.
- Ik zorg voor veiligheid in het westelijke deel van het Romeinse Rijk.
- Ik heers over het Gallische deel van het keizerrijk. Een stuk van Nederland en Duitsland hoort bij Gallië, net als België en Frankrijk. Na een tijdje horen ook Spanje en Engeland erbij.



## Mijn band met Nederland

- Ik ben door mijn voorganger keizer Valerianus gevraagd om de Limes te verdedigen. De Limes is de noordgrens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland loopt. Dat doe ik heel erg goed. Hierdoor is het lange tijd rustig in onze regio.
- Ergens in het huidige Noord-Brabant heb ik een opstand van Franken verslagen. Franken zijn Germaanse stammen uit Noordoost Nederland en Noordwest Duitsland die zich verenigd hebben.
- Een deel van de Frankische en Germaanse volkeren aan de andere kant van rivier de Rijn zijn mijn vrienden. Zij maken deel uit van mijn legers.
- Als ik in het jaar 269 sterf, is het gedaan met de rust in het westen van het Romeinse Rijk. Frankische volken steken massaal de Rijn over op zoek naar buit, zoals goud, zilver brons en ijzer.

## Meer over mij

.....

.....



# Keizerblad - Constantius I

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Constantius I

- Mijn volledige naam als keizer is Marcus Flavius Valerius Constantius Herculus Augustus.
- Mijn bijnaam is Chlorus (bleekneus) omdat ik zo bleek ben.
- Ik ben geboren op 31 maart 250 na Christus en overlijdt op 25 juli 306.
- Ik ben hulpkeizer vanaf het jaar 293 en keizer van 305 tot 306.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik ben een echte vechtersbaas.

## Mijn relaties

- Ik ben de zoon van Eutropius en Claudia.
- Ik ben twee keer getrouwd geweest, met Helena en Theodora. Helena is een aanhanger van het christelijke geloof.
- Ik ben vader van zeven kinderen, waaronder Constantijn de Grote, mijn opvolger. Constantijn zal de eerste keizer worden die naast het geloof de Romeinse goden ook het christendom steunt. Dit komt omdat mijn eerste vrouw en Constantijns moeder, Helena, christen is.

## Mijn grote daden

- Ik voer veel strijd in het noordwestelijke deel van het Romeinse Rijk. Bijvoorbeeld tegen de opdringerige Franken. Franken zijn een aantal Germaanse stammen van boven de Rijn die zich verenigd hebben.
- In het jaar 305 steek ik het Kanaal over naar Brittannië. Ik reis naar het uiterste noorden van het eiland en win daar de strijd tegen de Picten. Picten zijn verschillende stammen uit Schotland die gezamenlijk tegen ons vechten. Even later overlijdt ik in Brittannië, in de zomer van 306.



## Mijn band met Nederland

- Ik heb allerlei vernieuwingen doorgevoerd. Ik laat nieuwe forten bouwen, bijvoorbeeld in Nijmegen en Cuijk. Deze forten liggen niet direct aan de grens van het Romeinse Rijk. Ze liggen er een stukje verder vandaan. Dit hoort bij een nieuwe tactiek van het leger om zichzelf te verdedigen. Mijn zoon Constantijn zal later met deze tactiek beroemd worden.
- Ik woon in Trier in Duitsland, niet zo ver van Nederland. Trier is in mijn tijd een van de twee hoofdsteden van het West-Romeinse Rijk.

## Meer over mij

.....

.....

.....

.....

# Keizerblad - Julianus

## Leef je in!

Lees de beschrijvingen op dit keizerblad goed door en zoek op internet nog meer informatie over deze keizer op. Je mag dit keizerblad er bijhouden tijdens het interview.

## Ik ben keizer Julianus

- Mijn volledige naam is Flavius Claudius Julianus.
- Ik ben bekend als Julianus II, Julianus de Afvallige en als Julianus Apostata.
- Ik ben in 331 of 332 na Christus geboren in Constantinopel, dat is het huidige Istanboel in Turkije. Ik overlijd op 26 juni 363.
- Ik ben keizer van 360 tot 363.

## Mijn karaktereigenschappen

- Ik ben een heel talentvolle generaal. Ik ben een rechtvaardige man en vraag mijn soldaten nooit om iets te doen dat ik zelf ook niet zou doen.
- Mijn bijnaam is 'de afvallige'. Die naam krijg ik omdat ik me afzet tegen het steeds groter wordende christendom. Het christendom is het geloof waaraan enkele keizers voor mij, zoals mijn oom Constantijn, de voorkeur geven. Ik doe pogingen om het geloof in de oude Romeinse goden weer te herstellen.
- Ik ben erg goed in teksten schrijven en weet veel van filosofie, dat interesseert mij heel erg.

## Mijn relaties

- Ik ben de zoon van Julius Constantius.
- Mijn opa is keizer Constantius I, bijgenaamd Chlorus (bleekneus).
- Keizer Constantijn de Grote is mijn oom.
- Ik ben de neef van keizer Constantius II.

## Mijn grote daden

- Als ik generaal ben, willen mijn soldaten niet meer vechten voor keizer Constantius II. Ze komen in opstand en benoemen mij tot keizer. Ik hoef gelukkig niet met Constantius II om het keizerschap te strijden. Constantius II wordt ziek en benoemt mij op zijn sterfbed tot zijn opvolger.
- Ik laat 800 schepen bouwen om via de Rijn graan op te halen uit Brittannië. Ik ben veel tijd kwijt aan het verdedigen van de rivieren.
- Ik ben voor godsdienstvrijheid. Ik probeer de verspreiding van het christendom tegen te houden en heropen Romeinse tempels.



## Mijn band met Nederland

- Ik laat drie vervallen forten aan de Maas opknappen.
- Ik heb veel gedoe met opstandige Franken. Franken zijn Germaanse stammen uit Noordoost Nederland en Noordwest Duitsland die zich verenigd hebben. Uiteindelijk geeft één groep Franken, de Saliërs, zich over. Zij mogen van mij in West-Brabant gaan wonen en helpen mij voortaan met het bewaken van de grens.
- Ik voer nog enige tijd strijd tegen opstandige volken uit het noorden, maar kan uiteindelijk niet iedereen meer tegenhouden. Wel heb ik nog enige tijd rust en orde weten te behouden door met hen te onderhandelen en afspraken te maken.

## Meer over mij

.....

.....

.....