

Een Romeinse bruiloft

Reizende pop-up
expositie &
huwelijksceremonie



www.romeiningelderland.nl

We trouwen nog steeds op z'n Romeins!
Ringen uitwisselen, het dragen van een sluier, over de drempel gedragen worden...deze en andere huwelijksrituelen hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd. In de reizende pop-up expositie heb je de kans om een Romeinse bruiloft van dichtbij te bekijken. Ontdek 'de mooiste dag van je leven' tweeduizend jaar terug in de tijd!

Benieuwd naar een Romeinse bruiloft bij jou in de buurt? Kijk op www.romeineningelderland.nl

Een Romeinse bruiloft



Ontdek op 8 plekken in Gelderland hoe Romeins het huwelijk nu nog steeds is!

Waar te zien?

22 en 23 juni Arnhem Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld	6 t/m 21 juli Elst Tempel Kerk Museum Elst	27 juli t/m 15 aug Ermelo Museum Het Pakhuis	17 t/m 25 aug Wijchen Museum Kasteel Wijchen
31 aug t/m 19 sept Ommeren Streekmuseum Baron van Brakell	21 en 22 sept Gelderse Poort 3 Oever Festival	28 sept t/m 17 okt Tiel Flipje en Streekmuseum	26 en 27 okt Nijmegen 024 Geschiedenis Nijmegen

Een Romeinse bruiloft is een initiatief van Romeinennetwerk Gelderland. Romeinen zijn een van de vijf iconen van De Gelderse streken, wat een verhaal!