



VVV Oosterhout ROUTE 2,5 KM

- SPEURTOCHT ROUTE
- +1 KM INCL. DE HELLIGE EIK



ZOEK DEZE MUNTEN TIJDENS DE SPEURTOCHT

START 'T KLOSTERKE

Loop vanuit 't Kloosterke naar het begin van de Houtse Heuvel. Als je met je rug naar 't Kloosterke staat, sla je rechtsaf, loop over het voetpad naar het einde tot aan de kruising.

1 OUDE TOLBORD (DEN DRAAIBOOM)

Je bent nu op het uiterste puntje van de Houtse Heuvel en aan het begin van het dorp Den Hout, hier zie je het oude tolbord nog staan. Hier staan nog de oude prijzen op die er betaald moesten worden om door Den Hout te mogen reizen

VRAAG 1: WAT BETEKEN TOL BETALEN?

- A. Betalen om het dorp binnen te mogen
- B. Betalen om over de dorpsweg mogen te rijden
- C. Dat willen de bewoners graag

Steek nu de weg over en ga tussen de heg door **kijk goed uit met oversteken!** Je loopt nu terug over de Houtse Heuvel.

2 DE WETERING

Hier kom je langs een vijver. De Wetering genaamd hier dronken vroeger de dieren. En dit water werd gebruikt als brandput.

UITLEG VAN DE HOUTSE HEUVEL

Den Hout is wat je noemt een akkerdorp met in het centrum een opvallende langgerekte driehoekige ruimte, ze noemen dit de Heuvel of Plaatsse. De Heuvel is eigendom van de ongeveer zestig omwonenden, ook wel gelanders genoemd. Dit is uniek in Nederland, maar er is 1 stukje van deze Heuvel wat daar niet bij hoort.



SPEURTOCHT DEN HOUT

EN...
HOEVEEL MUNTEN HEB
JE TIJDENS DE SPEURTOCHT
GEVONDEN?



VRAAG 2: KAN JIJ ZIEN WELK STUKJE DAT IS?
ALS JE HET WEET, LOOP ER MAAR NAAR TOE.

Vroeger stonden er veel dieren op de Heuvel zoals geiten en koeien, nu staan er ook vaak schapen die het gras bijhouden. De 'bewakers' van de Heuvel zijn 3 dieren die veel kabaal maken en ook veel poepen, maar echt gevaarlijk zijn ze niet.

VRAAG 3: WELKE DIEREN Zouden DAT ZIJN?

- A. Ganzen
B. Alpaca's
C. Schapen
D. Paarden

Den Hout is een beschermd dorpsgezicht.

VRAAG 4: WAT BETEKENT DAT?

- A. Staat een muur omheen
B. Staan heel veel oude gebouwen die beschermd moeten worden
C. De dieren beschermen het dorp

3 HOUTSE HEUVEL

De Houtse Heuvel wordt veel gebruikt om er iets te organiseren. Eén van de belangrijkste evenementen van Den Hout is het Dauwrennen. Dit vindt altijd plaats op Hemelvaartsdag, het is een hardloopwedstrijd. De deelnemers worden niet weggeschoten maar weggeluid door de kerkklokken.

VRAAG 5: WAAROM HEET HET DAUWRENNEN?

- A. Starten om 6 uur s'morgens
B. Starten om 6 uur s'avonds
C. Starten om 2 uur s'middags

VRAAG 6: HEMELVAART VALT ALTIJD OP DEZELFDE DAG, WELKE?

- A. Zondag
B. Woensdag
C. Donderdag
D. Maandag

Aansluitend aan het Dauwrennen is er altijd de jaarmarkt waar je kan genieten van allerlei kraampjes, straattheater, muziek en kinderactiviteiten.

TREK EEN SPRINTJE (ZOALS BIJ EEN HARDLOOPWEDSTRIJD)
TOTDAT JE BIJ DE KRUISING VAN HET PAD BENT.

Paaspop is een ander groot evenement en is begonnen aan de bar van 't Klosterke in 1994. Wat kleinschalig begon is uitgegroeid tot een meerdaags festival met veel bekende artiesten.

VRAAG 7: WAAROM HEET HET PAASPOP?

- A. Is met kerstmis
B. Is met pasen
C. Is met carnaval
D. Is met pinksteren

In juni is er altijd de Steprace, een activiteit waarbij je van Rotterdam naar Den Hout stept, een route van 52 KM, maar je kan ook de lange versie doen dan ga je van Den Hout naar Rotterdam en weer terug naar Den Hout, dan is het 104 KM. Tegenwoordig zijn er ook kortere afstanden voor de kinderen en de ouderen van 20KM.

Sla op de kruising linksaf en steek de straat over naar de kerk **kijk goed uit met oversteken!**

VRAAG 8: HOE LANG ZOU JE EROVER DOEN OM 52 KM TE STEPPEN DENK JE?

4 CAFÉ "DE VIER LINDEN"

Naast de kerk zie je een café, deze heet De Vier Linden.

VRAAG 9: DEZE NAAM KLOPT NIET MEER. WEEET JIJ WAAROM?

- A. Heeft een ander huisnummer
B. Er wonen meer mensen
C. Er staan 2 lindebomen

5 DE CORNELIUSKERK

Cornelius is de beschermheilige van de boeren en het rundvee, vooral hoorn en kleinvee. Ook is hij beschermheilige van de mensen die lijden aan epilepsie ook wel vallende ziekte genoemd. Omdat er veel koeien in Den Hout waren had men deze beschermheilige nodig. In de avonden werden alle koeien bij elkaar gejaagd op de Heuvel zodat ze veilig waren en er toezicht was. Ook tegenwoordig zijn veel kinderen die een naam dragen die afstamt van de naam Cornelius.

VRAAG 10: KAN JIJ EEN PAAR JONGENS/MEISJES NAMEN VERZINNEN
DIE VAN CORNELIUS AFSTAMMEN?

Kermis, komt van kerkmisp, op de dag dat de heilige Cornelius zijn naamdag (verjaardag) is, rond die tijd is het kermis. Vroeger het moment waarop alle dorpen om Den Hout heen naar Den Hout kwamen lopen (dauwtrappen). Het was een bedevaart plek. En na de kerk allemaal naar de kermis, het moment dat je een vriendje of vriendinnetje kon scoren, en de lekstok natuurlijk.

De kermis wordt tegenwoordig door mensen uit Den Hout georganiseerd, want tradities moet je niet voorbij laten gaan.

VRAAG 11: WELKE FEESTEN HOREN OOK NOG BIJ DE KERK?
MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN GOED.

- A. Kerstmis
B. Verjaardag
C. Pasen
D. Carnaval
E. Schoolfeest
F. Hemelvaart

Voor de kerk, links van de ingang, vind je een kunstwerk van de smid uit het dorp op een zuil

VRAAG 12: WAT DENK JE DAT HET VOORSTELT? WAT ZIE JE ALLEMAAL.

Links langs de kerk loopt een pad, volg dit pad en loop helemaal door naar de Achterstraat. Hier krijg je een keuze, je kunt rechtsaf slaan naar de Heilige Eik, dit is 1 km extra, heen en terug. **Ga dan naar punt 7.**

Je kunt ook linksaf slaan, kijk wel goed uit want hier rijden auto's. Een eindje verder (tegenover huisnummer 18) ga je weer linksaf een zandpad in, blijf links aanhouden en loop links van de heg het zandpad op

Wanneer je over dit zandpad loopt, zie je om je heen van alles gebeuren. Een vogel die neerstrijkt of misschien zie je wel een konijntje wegspringen, kijk goed om je heen en geniet van de natuur en de dieren!

6 HET KERKHOF

Op een gegeven moment ben je bij het kerkhof van Den Hout aangekomen. Je ziet hier een hele oude treurwilg. Het is mooi om hier onder te staan en te luisteren naar de wind en te denken aan de mensen die er niet meer zijn.

VRAAG 13: AAN WIE DENK JIJ NU?

HOERA! Je bent nu aan het einde van de speurtocht. We hopen dat je het leuk vond en veel wijzer bent geworden over het mooie dorp Den Hout!

7 "DE HEILIGE EIK"

De Heilige Eik is een Houts monument van unieke zeldzaamheid. Het is haast een wonder dat de eik al zoveel eeuwen de goden van wind, donder en bliksem doorstaan heeft. De leeftijd van de boom wordt geschat op 750 jaar. **Scan de QR-code bij de boom op de voorkant van deze plattegrond.**

