



WANDELEN DOOR AUTHENTIEK (BOEREN)LANDSCHAP



Drie wandelroutes in de buurt van Heukelom, een landelijk buurtschap in de gemeente Oisterwijk. Kies voor één van de routes of verbind ze met elkaar. Zo stel je zelf je wandeling samen: van een korte ontdekkingstocht tot een langere wandeling.

Je wandelt van het ene naar het andere knooppunt via de groengele bewegwijzering.

De routes brengen je langs de moerassige Helpputten, de oevers van het Galgeven en een kleine zandverstuiving. Ook wandel je door authentiek Brabants boerenlandschap en langs het Schaapsven. Je ervaart de afwisseling van natuur, water en cultuur.

Ontdek al het moois van Heukelom van heel dichtbij.





Fotografie: Rob Rokven

Een ideaal start- of rustpunt is Café Mie Pieters in Heukelom. Je kunt hier ook parkeren, net als op de parkeerplaatsen aan de Hoeveneseweg en Sparrendreef in Heukelom en de Sportlaan in Oisterwijk. Bekijk de openingstijden op de website voordat je vertrekt.

A Café Mie Pieters
Laag Heukelomseweg 13, Heukelom
www.mie-pieters.nl

Heukelommetje Plus

In de mooie, landelijke omgeving tussen Oisterwijk en Tilburg ligt het buurtschap Heukelom. Het 'Heukelommetje Plus' is een avontuurlijke route in en om Heukelom. Tijdens de wandeling kun je het Brabantse landschap, de natuur en de cultuur van dichtbij beleven. Halverwege de route liggen de Helputten, een moerasachtig gebied met fraaie begroeiing. Sommige delen van de route kunnen nat zijn.

Galgeven-wandeling

Een groot deel van deze wandeling voert je langs de oevers van het Galgeven, een van de grootste vennen in de Oisterwijkse bossen. Begin 19e eeuw kwam het Galgeven in handen van Tilburgse textielabrikanten. Die gebruikten het ven om wol in te wassen, een 'vies' werkje. Op de route vind je ook de Pierenberg, een kleine zandverstuiving.

Schaapsven-wandeling

Deze wandeling in de buurt van de Voorste Stroom voert je door authentiek Brabants boerenlandschap. Op de route ligt ook het Schaapsven. Een prachtig ven waarin vroeger de schapen werden gewassen voordat ze werden geschoren. Het water werd er voedselrijker door. Misschien groeien er daarom nog altijd zoveel waterlelies.