

M



Interview “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”

Herdenkingsbijeenkomsten, een bevrijdingsconcert, tentoonstellingen, lezingen, een levend kunstwerk, de Bevrijdingsbus. Verspreid over onze gemeente organiseren samenwerkende heemkundekringen en anderen dit najaar bijzondere activiteiten om te herdenken dat Moerdijk 80 jaar geleden werd bevrijd. Achter de schermen werken veel vrijwilligers al maanden hard om die activiteiten mogelijk te maken. Ebo Roek en Esther Eenhuizen zijn twee van die vrijwilligers. We laten ze aan het woord.

“Herdenken is ontzettend belangrijk”, vertelt **Ebo Roek**. Hij is voorzitter van de Zevenbergse heemkundekring Willem van Strijen en medeorganisator van de herdenkingsactiviteiten in Zevenbergen. “We zien oorlog op tv, dat lijkt ver weg, alsof het niet van ons is. Maar de Tweede Wereldoorlog waren wij. Mensen die op ons leken. We moeten blijven wijzen op wat er toen is gebeurd. Zodat het niet nog een keer gebeurt.”

“Je hoeft echt niet elke dag bij het opstaan te denken: ‘Ik ben zo dankbaar dat we vrij zijn’, vult **Esther Eenhuizen**



M



aan. Ze is lid van het comité dat de herdenkingsactiviteiten in Standaardbuiten organiseert. “Denk er gewoon af en toe eens aan. De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Vrijheid gaat niet vanzelf. Daarom herdenken we ook.”

Ebo Roek: “De grote uitdaging is: hoe zorg je dat herdenken interessant is en blijft voor oud én jong? Dat proberen we met gevarieerde activiteiten te bereiken, die in diverse plaatsen in de gemeente worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld weer een rit maken met de Bevrijdingsbus. Dat is een initiatief van de gezamenlijke Moerdijkse heemkundekringen. De Bevrijdingsbus rijdt langs plekken in onze gemeente waar in de Tweede Wereldoorlog bijzondere dingen zijn gebeurd. Gidsen vertellen de verhalen die daarbij horen.”

Esther Eenhuizen: “En zo is er verspreid over de gemeente nog veel meer. Ook in Moerdijk hebben we een hoge prijs betaald voor de vrijheid. Goed om daar af en toe eens bij stil te staan. Juist nu onze wereld zo verdeeld is.”

Uitgave Visit Moerdijk met gemeente Moerdijk
Ontwerp Luc Kersten Grafisch Ontwerp
Tekst gemeente Moerdijk
Beeld archief heemkundekring Willem van Strijen, gemeente Moerdijk en Visit Moerdijk.

Scan code voor meer informatie



Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie. De brochure is met zorg samengesteld. De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onjuistheden of auteursrechtelijke claims. Iedereen die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, kan dit aan de redactie melden.

M

visitmoerdijk.nl

moerdijk

Moerdijk Herinnert



M

moerdijk

visitmoerdijk.nl

M

80 jaar bevrijding

Op 9 november 1944 werd de laatste plaats in onze gemeente bevrijd. Dat herdenken we met een aantal bijzondere activiteiten. Het programma is samengesteld door vele organisaties uit de gemeente.

M

Column Het verhaal van mijn grootouders



Als ik aan de Tweede Wereldoorlog denk, komt bij mij meteen het verhaal van mijn grootouders op. Tijdens de bevrijding waren ze met het hele gezin in een schuilplaats bij het huis gekropen. Op een bepaald moment reed daar een Duitse tank overheen. M'n opa is uit die schuilplaats gekomen, er werd geschoten en hij kreeg een kogel in z'n hand. Dat liep goed af, hij en de rest van het gezin kwamen er verder gelukkig ongeschonden af. M'n oom droeg die kogel later nog aan een armband.

Zo kent waarschijnlijk elke inwoner van Moerdijk wel een oorlogsverhaal uit zijn of haar familie. De Tweede Wereldoorlog heeft ook op onze gemeente veel impact gehad. Moerdijk was, met de Mark en de Moerdijkbrug vlakbij, een plaats waar veel strijd is geleverd. Met een groot aantal slachtoffers als gevolg. Wij kunnen ons amper voorstellen hoe heftig dat is geweest. Daarom is het ook belangrijk dat we blijven herdenken, speciaal nu het 80 jaar geleden is dat we zijn bevrijd. De herdenkingsactiviteiten kunnen ons helpen een beeld en gevoel te vormen bij wat er toen allemaal is gebeurd. Zodat we er hopelijk voor zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Dat is iets wat we zelf in de hand hebben, daar kunnen we samen voor zorgen.

Bennie Blom
Wethouder gemeente Moerdijk



MOERDIJK

M

Activiteitenprogramma - 7 sep t/m 30 nov 2024

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Project '44 | Fort Sabina, Fortweg 1 Heijningen
Foto-expositie WO II, o.a. Cas Oorthuys en andere bekende fotografen - 7 t/m 15 september |
| 2 | Project '44 | Fort Sabina, Fortweg 1 Heijningen
Zaterdag lezing Rudi Vrankx, zondag concert Rotterdamse Politie Bigband Hermandad - 14-15 september |
| 3 | Beleef het hoofdkwartier | Huize de Blaak/Keenesluis, Barlaaksedijk 4 Standdaarbuiten
Bevrijding door de Britse Polar Bear Divisie nagespeeld met historische uniformen en voertuigen - 14 september |
| 4 | Levend Monument | Markt, Standdaarbuiten
11.00u Herdenking: 300 inwoners vormen levend monument; expositie Heemhuis door schoolkinderen - 15 september |
| 5 | Lezingen en tentoonstelling | Verschillende locaties Zevenbergen
Lezing WO II op 19 en 26/10, 7 en 9/11; expositie in Museum Zevenbergen - 19 oktober t/m 9 november |
| 6 | Herdenking Timberwolves | De Standaert, Barlaaksedijk, Standdaarbuiten
In de middag herdenking en onthulling informatiebord Timberwolves - 22 oktober |
| 7 | Theaterstuk Geest van de Vloeiweide | Theater de Schuur, Zevenbergen
Waargebeurd verhaal op de Vloeiweide dat niet vergeten mag worden - 27 oktober |
| 8 | Theaterstuk De poppenspeler van Warschau | Theater de Schuur, Zevenbergen
Een verhaal met muziek over het ghetto van Warschau in de oorlog - 1 november |
| 9 | Tentoonstelling | Oranjekamer Maurits huis, Hofstraat 1 Willemstad
Een expositie over de bevrijding van Willemstad door Heemkundekring De Willemstad - 1 t/m 30 november |
| 10 | Herdenking en viering vrijheid | Rondom Bartholomeuskerk en Martinuspark, Zevenbergschen Hoek
Een heel weekend herdenking, activiteiten en muziek, ook voor kinderen - 2-3 november |



Activiteitenprogramma - 7 sep t/m 30 nov 2024

- | | | |
|----|--|--|
| 11 | Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog | Trefpunt Fijnaart, daarna Heijningen
Over de bevrijding van Fijnaart en Heijningen door Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen - 2 t/m 3 november |
| 12 | Bevrijdingsbus | Startpunt De Niervaert, Klundert
Rondrit met gidsen door de gemeente Moerdijk langs belangrijke plekken uit WO II - 2 november |
| 13 | Open Huis | RK Bartholomeuskerk, Markt 19 Zevenbergen
Diapresentatie, film en bezoek aan de kelder waar 2700 mensen ondergedoken zaten - 5 november |
| 14 | Herdenkingsbijeenkomst | Hervormde kerk, Kerkring Klundert
Herdenking en aansluitend stille tocht naar het oorlogsmonument in Klundert - 5 november |
| 15 | Herdenking en viering vrijheid | MFC de Ankerkuil en De Sprange, Steenweg, Moerdijk
Donderdagmiddag activiteit voor 55+; zaterdag 10uur opening met herdenking, muziek & feest - 7 t/m 9 november |
| 16 | Onthulling gedenkplaat Polar Bears; | Keenesluis, Barlaaksedijk 4 Standdaarbuiten
Plaatsing gedenkplaat ter ere van bevrijding deel van de Noordwesthoek door de Polar Bears Divisie - 9 november |
| 17 | Museumbus naar het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp | Aanmelding bij de heemkundekringen De Willemstad of Fijnaart / Heijningen - 9 november |
| 18 | Concert Symfonisch Ruimteorkest | RK Bartholomeuskerk, Markt 19 Zevenbergen
Bevrijdingsconcert, afgewisseld met videobeelden en reportages uit WO II - 16 november |
| 19 | Toneelvoorstelling | SBO Het Palet, Klundert
Toneelvoorstelling voor basisscholen groep 7-8 Willemstad en Klundert - 28 november |
| 20 | Bevrijdingsbus | Start 10.30 uur De Niervaert, Klundert, einde 14.30 uur
Rondrit met gidsen door de gemeente Moerdijk langs belangrijke plekken uit WO II - 30 november |

