



DIT IS *mijn stad*

Helmi Faas (61) is geboren en getogen in Leiden en tipt de hoogtepunten van haar stad. “De historische binnenstad is schitterend, je waant je bijna in een museum.”

LEIDEN



- 1. De prachtige trapegevel van historisch museum Stadstimmerwerf.
- 2. Het terrasje van eet- drink- en kunstlokaal Vooraf en Toe.
- 3. Ijskar voor koekjes- winkel Leidsche Koek.
- 4. De Kloksteeg.

Vanaf het water zie je *de stad met andere ogen*



Bootje varen door de Steenschuur, een van de Leidse grachten.

“Leiden is een heel interessante stad om te wonen en werken. En dat zeg ik niet alleen omdat ik er ben geboren en opgegroeid. Aan de ene kant doet Leiden dorps aan, maar tegelijkertijd is het een echte stad. Dat komt vooral door de vele studenten, waardoor Leiden heel levendig is. Bovendien is de binnenstad een plaatje. En laat dat nou precies mijn werkplek zijn! Samen met mijn dochter Sophia run ik in de Breestraat, tegenover het monumentale stadhuis, Faas Est 2016 Flowers And More. In onze winkel vind je naast de mooiste bloemen en planten ook woonaccessoires. Van potten en vazen tot glaswerk en geurkaarsen.”

- 5. Het stadhuis gezien vanaf de Breestraat.
- 6. Olijffe voor de deur van tweedehandswinkel Olive Oyl's Rusty Zipper in de Pieterskerk-Choorsteeg.
- 7. De Doelenpoort aan de Groen hazengracht.
- 8. Het restaurant van Hortus botanicus Leiden aan de Rapenburg.
- 9. Klein maar fijn: het zonnige terras van kofiebar Chummy



6



7



8

Zeker zien

Hortus botanicus Leiden
 “Bezoek de oudste botanische tuin van Nederland voor de verschillende thematuinen, zoals de Japanse en mediterrane tuin, de eeuwenoude bomen en de exotische planten. Houd ook de agenda in de gaten, want je kunt bij de Hortus terecht voor workshops, instapexcursies en tentoonstellingen.”
 hortusleiden.nl

Rapenburg “Dit is de mooiste en bekendste gracht van Leiden, de plek waar in de zeventiende eeuw rijke textielfamilies, handelen en hoogleraren woonden. En veel later bijvoorbeeld ook prinses Beatrix en koning Willem-Alexander. Tijdens een wandeling langs het Rapenburg spot je gezellige terrassen.”

Hooglandse Kerkgracht “Ooit was het een gracht, nu is het één van de mooiste straten van Leiden met de gotische Hooglandse kerk, maar ook het monumentale weeshuis en de Lutherse kerk.”

Leidse Hofjes “Leiden telt maar

lieft 35 verborgen hofjes. Hoewel ze bijna allemaal worden bewoond, kun je veel ervan bezoeken. Bij de VVV is een hofjeswandeling te koop, maar je kunt ook mee met een gids. Nog een tip: in het Pinksterweekend vormen de hofjes het intieme decor voor een gratis concert.”
 visitleiden.nl en leidsehofjesconcerten.nl

Shopstops

“Het motto van Sjenkels? ‘Wij knippen geen haar, maar maken mensen mooier.’ Daar ben ik het helemaal mee eens. In de ruime salon, vlak bij onze bloemenwin-



9

BEZOEKJE WAARD

1. “Park de Leidse Hout ligt op de grens met Oegstgeest en is een fijne plek om te wandelen in het groen. Daarnaast vind je er een gezellig theehuis, openluchttheater en muziektent. Van mei tot eind september worden er voorstellingen georganiseerd.”
 vriendenvandeleidsehout.nl

2. “Schitterende doorkijkjes, lanen, bruggen, romantisch slingerende paden en bijzondere planten en bloemen: de Engelse landschapstuin van Kasteel Duivenvoorde is groene oase in de Randstad. Je kunt het kasteelmuseum ook bezoeken, bijvoorbeeld aan de hand van een audiotour op je mobiel.”
 kasteelduivenvoorde.nl

3. “Met miljoenen (echte) dieren, planten, fossielen, een Tyrannosaurus Rex en een kudde triceratopsen is Naturalis dé plek om alles over de natuur te ontdekken. Leuk voor jong en oud.”
 naturalis.nl



10



11



12

“Het hart van de stad verveelt nooit. In het historische decor met monumentale pandjes uit lang vervlogen tijden is het een levendige bedoening. Want de oude stad is gevuld met boetieks en bars. Naarmate de dag op gang komt, vinden dagjesmensen, studenten en locals elkaar op de kadeterrassen. Rondom de Burcht, die op een middeleeuwse heuvel staat, liggen de Burgsteeg en Nieuwstraat. Een walhalla voor liefhebbers van vintage, woonaccessoires en schatten van ver over de grens. Ook de steegjes van het Pieterskwartier zijn meer dan de moeite waard om uit te kammen. Je komt er voor prachtig aardewerk, duurzame kleding en lekkere koffie.”

De leukste wijkes

kel, geniet je van de persoonlijke aandacht én deskundigheid van Rose en haar team.”

sjenkels.nl

• “Je bent er welkom voor een huidverbeterende behandeling, bindweefselmassage, feestelijke make-up of om je te verlekken aan de mooiste cosmeticamerken, bijzondere parfums en bad & body-producten: een bezoek aan beautyhotspot Babassu is altijd een verwenmomentje.”

babassu.nl

• “Alles bij de ambachtelijke bakkerij Mamie Gourmande doet denken aan zonnig Zuid-Frankrijk. Een hotspot voor liefhebbers van hartig en zoet. Je komt hier niet alleen voor supervers brood, maar ook voor de lekkerste croissantjes, tartelette citron, meringue en traditionele flan.”

mamie-gourmande.nl

• “Een andere bourgondische klassieker in de binnenstad is La Bordelaise Wijnen. Ook hier raak je al snel in Franse sferen. Het leuke van deze speciaalzaak is dat ze voor elke beurs en smaak iets lekkers hebben. Van betaalbare huiswijnen tot exclusieve kelder-

schatten en van aloude klassiekers tot hippe vin naturel.”

noordmanwinkel.nl

Lekker & leuk

• “De kaart van Café Visscher beweegt met de seizoenen mee. Hierdoor passen de klassieke bistrotgerechtjes van Arie Visscher altijd perfect bij mijn stemming. De sfeervolle bistro ligt op een steenworp afstand van het station en is daarmee de perfecte plek om een dagje Leiden af te sluiten.”

cafevisscher.nl

• “In een oude dansschool huist tegenwoordig Wielinga, een klassiek restaurant met wijnbar en heerlijk terras. Geen zin om van damast te eten? Verover dan een plekje in de gemoedelijke wijnbar. Ook een goede plek voor een borrel met bites.”

restaurant-wielinga.nl

• “Wie zin heeft in authentiek Thais eten gaat naar Sabai Sabai. Sabai betekent relaxed. Een goed gekozen naam, want de sfeer van dit restaurant is erg ontspannen.”

sabai-sabai.nl



13



10. De Kloksteeg bij de Pieterskerk aan het Pieterskerkhof. 11. De bloemen- en plantenwinkel Faas est.2016 Flowers and More (Breestraat 119) van Helmi Faas. 12. De Kerkbrug over de Oude Rijn. 13. Restaurant Annie's ligt op het punt waar de Oude en Nieuw Rijn samenvloeiën. 14. Een vroege lentewandeling door de tuinen van Hortus botanicus Leiden.

tekstbewerking: roos stalpers en fee van 't veen, fotografie: lapeet.

14