

Eten & drinken

Heb je trek gekregen of ben je op zoek naar een leuk adresje om de dag af te sluiten? In het Land van Leeghwater kun je heerlijk eten en genieten bij uitstekende restaurants. Er is veel variatie en voor elk budget iets te kiezen.

Bekijk alle horeca in het Land van Leeghwater op www.laagholland.com of scan de QR code.



Overnachten

Als je het Land van Leeghwater écht wil beleven, blijf dan eens een nachtje slapen. Je vindt hier unieke accommodaties, met adembenemend uitzicht op de Eilandspolder.

Bekijk alle accommodaties in het Land van Leeghwater op www.laagholland.com of scan de QR code.



UITagenda

Benieuwd wat er te doen is tijdens je bezoek? Van muziek tot theater, kunst, wandelingen, markten, arrangementen en festivals. In het Land van Leeghwater worden jaar rond de leukste evenementen georganiseerd.

Bekijk de UITagenda van het Land van Leeghwater op www.laagholland.com of scan de QR code.



In & op het water

In het waterrijke Land van Leeghwater vind je eindeloos waterplezier. Huur eens een bootje, kano of een SUP-board en ontdek het gebied langs één van de vele vaarroutes.

Bekijk alle wateractiviteiten in het Land van Leeghwater op www.laagholland.com of scan de QR code.



Land van Leeghwater

**laag
holland**
www.landvanleeghwater.nl



Legenda

- WV | toeristische informatie / tourist information
- Museum / museum
- Jachthaven / marina
- Monument of standbeeld / monument or statue
- Bezienswaardigheid / point of interest
- Kerk / church
- Molen / windmill
- P Parkeerplaats / parking
- Fort Hollandse Waterlinies / Fort Dutch Water Defence Lines
- Natuurgebied / natural area
- 01 Fietsknooppunt / bicycle junction

Deze kaart online bekijken?

Alles in Laag Holland op één plek. Van bezienswaardigheden tot fietsroutes, van restaurants tot verhuurlocaties en van evenementen tot natuurgebieden. De online interactieve kaart geeft in één oogopslag een overzicht.

Bekijk de interactieve kaart op www.laagholland.com of scan de QR code.



Welkom in Laag Holland

Hier vind je nog een uniek stukje écht Holland, in een gebied dat barst van de veelzijdigheid. Een prachtig landschap van veenweiden, rivieren, meren en dijken strekt zich uit ten noorden van Amsterdam. Hier en daar wordt het onderbroken door imposante molens, historische steden en pittoreske dorpen. Op sommige plekken heb je het idee dat de tijd heeft stilgestaan. Een heerlijk laagland waar jong en oud zich het hele jaar door kunnen vermaken.

Voor meer informatie kijk op www.laagholland.com of scan de QR code.



Meer informatie over het Land van Leeghwater?

VVV De Rijk / Tourist information
Kleine Dam 1, 1483 BJ De Rijk

Voor meer informatie kijk op www.vvderrijp.nl of scan de QR code.



Welkom in het Land van Leeghwater

Toen water land werd

Een landschap van veenweiden, droogmakerijen en pittoreske dorpen vormt het Land van Leeghwater. Een prachtig natuurlijk gebied, grotendeels gemaakt door mensenhanden. Het gebied kent een rijke en onstuimige geschiedenis van haringvisserij, walvisvaart, handel en nijverheid. Trek het gebied in en ontdek de verhalen van helden uit De Rijk, levendige dorpen en natuur zo ver het oog reikt.

When water became land

The Land van Leeghwater is a landscape of peat meadows, reclamations and picturesque villages. A wonderful natural area, made largely by human hands. The area has a rich, vibrant history of herring fishing, whaling, trade and industry. Venture into the area and discover the stories of the heroes of De Rijk, lively villages and countryside that stretches as far as the eye can see.



Spierd Bracke en Cuno de Bruijn

Must see:
You also find contemporary art in the Land van Leeghwater. In Nic Jonk's sculpture garden or in one of the galleries in the various villages.

De groene veenweiden van het Land van Leeghwater worden hier en daar onderbroken door pittoreske dorpen met ieder zijn charme. De Rijk is misschien wel het bekendste dorp in de omgeving en één van de mooiste dorpen van Noord-Holland. Het beschermde dorpsgezicht met monumentale 17e-eeuwse panden neemt je mee terug naar de Gouden Eeuw. Laat je verrassen door de landelijke (lint)dorpen, die ieder een eigen verhaal vertellen van handel en nijverheid. Fiets, wandel of vaar langs een rijke collectie rijksmonumenten en historische bouwwerken van dorp tot dorp, afgewisseld door weelderige stroken natuurlandschap. In het Land van Leeghwater zijn cultuur en natuur maar één stap van elkaar verwijderd.

The green peat meadows in the Land van Leeghwater are interspersed here and there with picturesque villages, all equally charming. De Rijk is perhaps the most famous village in the region and one of the most beautiful villages of North Holland. The protected townscape and monumental 17th century buildings take you back to the Golden Age. Be amazed by the rural (ribbon) villages, each with its own story of trade and industry. Bike, hike or sail from village to village past a rich collection of national monuments and historical buildings, interspersed with lush strips of natural landscape. In the Land van Leeghwater culture and nature are only one step apart.

Holland op z'n best



Rock Akkerman Fotografie

Eén met de natuur



Henk van Dijk



Jeroen Boersma

Fact:
The farmers are extremely important to Land van Leeghwater. So, you will find special local products everywhere at stalls or in farm shops.

De Eilandspolder ligt als kloppend hart in het midden van het Land van Leeghwater. Eeuwen geleden werd dit veenlandschap omringd door water en noemde men dit eiland 't Schermer Eylant'. Na de drooglegging van het Beemstermeer, het Schermermeer en het Starnmeer werd de naam Schermereiland veranderd in de Eilandspolder. De droogmakerijen en de Eilandspolder lenen zich perfect voor de mooiste wandel-, fiets- en vaartochten. Ervaar rust en ruimte langs één van de wandel- en fietsroutes door het landschap of huur een (fluister)bootje en vaar geruisloos tussen de uitgestrekte weilanden. Breng een bezoek aan VVV De Rijk voor uitgebreide informatie over het gebied en de bijzondere fiets-, wandel- en vaarroutes.

In the middle of the Land van Leeghwater, you find its beating heart, the Eilandspolder. Centuries ago, this peat landscape was surrounded by water and the island was called 't Schermer Eylant'. After the reclamation of the Beemster, Schermer and Starn lakes, the name Schermer island changed to the Eilandspolder. The reclamations and the Eilandspolder are perfect for the most wonderful hiking, biking and sailing trips. Go on one of the hiking and biking trails and experience the peace and space of the landscape or hire a (whisper) boat and sail silently between the vast meadows. Visit the Tourist Office in De Rijk for extensive information about the area and the wonderful biking, hiking and sailing routes.



Must do:
The village walk in De Rijk tells you, among other things, about Jan Adriaenszn Leeghwater's legacy. The trail is available from the VVV De Rijk (tourist office), located in the Town Hall.



De Gouden Eeuw



Rock Akkerman Fotografie

Today, the Land van Leeghwater is a haven of tranquility, but in the Golden Age it was a different story. Herring fishing and later whaling were the source of a flourishing industry and great prosperity here. The resulting trade made De Rijk one of the most prosperous villages in the Netherlands. Many features of this golden period can still be seen in the well-preserved town centre, like the beautiful merchant houses in the Rechtstraat, and also the workers' houses in the Buurtjes. Even after the reclamation of the surrounding area, the port of De Rijk remained easily accessible for herring fishermen. The whalers sailed to the Voorzaan or the IJ; after that, their catch was transferred to smaller ships and brought to De Rijk. Trade with the Baltic states was also a major source of income. The greatest shipowner and merchant

was undoubtedly Jan Boon junior (1758-1847). After his death, this Mennonite benefactor left his family capital to the population of De Rijk, impoverished after the disappearance of herring fishing and whaling. In the Jan Boon Museum you get a unique glimpse into his life and work. Sailor Jan Janszoon Weltevree (1595-1657), from De Rijk, was shipwrecked off the coast of Korea and taken prisoner. Later, he gained hero status as the first European to advise the court of the Korean king, because of his knowledge of weapons and gunpowder. Jan Janszoon Weltevree is still honoured in Korea. That is why De Rijk is a popular destination for Koreans, who come to visit the birthplace of Pak Yon Sang, as Weltevree was known in Korea.

Jan Adriaenszn Leeghwater

Het Land van Leeghwater dankt zijn naam aan de beroemdste inwoner van De Rijk, molenmaker en waterbouwkundige Jan Adriaenszn Leeghwater (1575-1650). Leeghwater werd geboren aan de vooravond van de Gouden Eeuw en was nauw betrokken bij diverse droogmakerijen in Noord-Holland. Dit gebied heeft er namelijk niet altijd zo uitgezien. Grote binnenmeren vormden vroeger een groeiende bedreiging voor de omringende dorpen en steden. In de 17e eeuw werd op initiatief van Amsterdamse kooplieden als eerste De Beemster drooggemalen, met Leeghwater als één van de toezichhouders. In 1999 werd deze droogmakerij opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Later werd hij ook betrokken bij andere droogmakerijen, zoals de Schermer en Starnmeer. Voor de drooglegging van de meren werden tientallen molens gebruikt. In het uitgestrekte landschap van het Land van Leeghwater vind je nog een aantal van deze prachtige watermolens terug. De drie molens bij Schermerhorn zijn de bekendste, waarvan de 'Museummolen' er één is. Hier ervaar je hoe men vroeger leefde en werkte en kom je meer te weten over de geschiedenis van de polder. De nalatenschap van Leeghwater is op veel plekken terug te vinden in het landschap, maar ook in De Rijk, waar hij het Raadhuis ontwierp.

The Land van Leeghwater owes its name to De Rijk's most famous inhabitant, Jan Adriaenszn Leeghwater (1575-1650). Leeghwater was born on the eve of the Golden Age and was involved in various reclamations in North Holland. This area has not always looked like this. Massive inland lakes used to be a growing threat to the surrounding villages and towns. In the 17th century, on the initiative of the Amsterdam merchants, the Beemster was the first area to be drained, with Leeghwater as one of the first overseers. In 1999, this reclaimed land was added to the UNESCO World Heritage list. Later, he was also involved in other reclamations, like the Schermer and Starnmeer. Dozens of windmills were used for the reclamation of the lakes. In the vast landscape of the Land van Leeghwater you find several of these beautiful water mills. The most famous are the three mills at Schermerhorn, one of which is the 'Museum mill'. Here you can experience how people once lived and worked and learn more about the history of the polder. Leeghwater's legacy can be found in many places in the landscape, but also in De Rijk, where he designed the Town Hall.

In het Land van Leeghwater vind je vandaag de dag een oase van rust, maar in de Gouden Eeuw was dit wel anders. Haringvisserij en later ook walvisvaart zorgden hier voor een bloeiende industrie en grote welvaart. De handel die hieruit voortkwam maakte De Rijk één van de welvarendste dorpen van Nederland. Van deze gouden periode is in het goed bewaarde dorpscentrum nog veel terug te zien, zoals de prachtige koopmanshuizen in de Rechtstraat, maar ook de arbeidershuisjes in de Buurtjes. Zelfs na de drooglegging van het omringende gebied bleef de haven van De Rijk goed bereikbaar voor de haringvisserij. De walvisvaarders voeren tot de Voorzaan of het IJ; daarna werd hun vangst overgeladen op kleinere schepen naar De Rijk. Ook de handel met de Oostzeelanden vormde een grote bron

van inkomsten. De allergrootste reder en koopman was ongetwijfeld Jan Boon junior (1758-1847). Deze doopsgezinde weldoener liet na zijn dood zijn familiekapitaal na aan de bevolking van De Rijk, verarmd na het wegvalen van de haringvisserij en de walvisvaart. In het Jan Boon Museum krijg je een uniek kijkje in zijn leven en werk. Een andere bekende De Rijper is zeeman Jan Janszoon Weltevree (1595 - 1657), die na een schipbreuk voor de kust van Korea gevangene werd genomen. Later verkreeg hij een heldenstatus als eerste Europeaan die, dankzij zijn kennis van wapens en buskruit, adviseerde aan het hof van de Koreaanse koning. Nog altijd wordt Jan Janszoon Weltevree in Korea vereerd. Daarom is De Rijk een populaire bestemming voor Koreanen, die de geboorteplaats van Pak Yon Sang, zoals Weltevree bekend stond in Korea, komen bezoeken.



Must do:
Visit the Museum In 't Houten Huis where you will learn more about the history of the former Schermereiland.



Rock Akkerman Fotografie

Fietsen & wandelen

Leeghwaterroute | 47km
Deze route neemt je mee door het hele gebied. Ervaar het contrast tussen het oude Schermereiland en de geometrie van de droogmakerijen.

62 58 80 76 77 78 79 52 02 01
27 28 29 07 06 43 60 61

Haring & Henneproute | 13km

Ontdek de geschiedenis van haringvisserij en hennepkwekers. Vanuit De Rijk wandel je langs verschillende historische dorpjes en dwars door de Eilandspolder.

20 40 12 66 42 43 01 32 60 59
58 69 53 41 20

Bekijk alle fiets- en wandelroutes in het Land van Leeghwater op www.laagholland.com of scan de QR code.

