

S

T

A

D



S

G

I



D

S



ONTDEK
GRONINGEN

INLEIDING

Groningen. Een stad met lef. Dat voel je direct wanneer je door de eeuwenoude straten loopt of vanaf de Martinitoren over de daken uitkijkt. Stad is klaar om ontdekt te worden. Zelfs door diegenen die haar al aardig kennen. Hier barst het namelijk van de onontdekte plekken: verborgen kunst op straat, kroegen zonder sluitingstijd en eigenzinnige boetieks. Je vindt ze vaak nét even om het hoekje. En wees vooral zelf ook een beetje rebels door verder te kijken. Kruip door de sluipdoor steegjes en laat je verrassen door de bijzondere ondernemers die de stad rijk is.

Deze gids is net zo eigenzinnig als Groningen zelf: interactief, eigenwijs en gemaakt om ontdekt te worden. Net even anders, helemaal zichzelf.

Meer weten over Groningen? Loop dan even binnen bij de Groningen Store (VVV) in het Forum.

S T
A D

GRUNN FACT

ZEG JE ERGENS IN HET NOORDEN "STAD", DAN BEDOEL JE NIET EEN STAD, MAAR DÉ STAD: GRONINGEN. ZO INGEBURGERD IS DIE NAAM. EN HAAR INWONERS? DIE HETEN AL GENERATIES LANG STADJERS.



INHOUD

04	ICONEN VAN GRONINGEN
08	KEUZEBOOM
09	TIP VAN CHARLES
10	EEN GOED BEGIN VAN DE DAG
12	STILLE BINNENHOVEN
14	UITJES MET KINDEREN
16	GRONINGEN IN CIJFERS
18	NAAR DE MARKT
20	ONTDEK DE STRATEN
24	DE MARTINITOREN
26	LUNCHEN MAAR
28	UITAGENDA
29	TIP VAN ALINE
30	PARKEN VAN DE STAD
32	STREETARTROUTE
36	BUDGETTIPS
38	SKYLINE VANAF HET DAK VAN HET FORUM
40	MUSEA VOL VERHALEN
42	SNEL EN LEKKER
43	TIP VAN RAOEL
44	NET BUITEN DE BINNENSTAD
48	DINER
50	MUZIEK IN DE STAD
52	BINGRO
53	TIP VAN MISHA
54	SLECHT WEER DOE-TIPS
56	STAD MET PODIUMDRIFT
57	TIP VAN JAAP
58	BORRELEN
60	DE GRONINGER NACHT
62	DAGTRIPS IN DE PROVINCIE
64	DAGBOEK



2. Hoge en Lage der A

Het oudste havenkwartier van de stad stond vroeger direct in verbinding met de zee. De Groningers bouwden één hoge en één lage kade, om te kunnen laden en lossen tijdens eb en vloed. Struinend langs de pakhuizen voel je de eeuwenoude bedrijvigheid. Hier struikel je over de monumenten. Alsof je in een schilderij bent gestapt.

3. Forum Groningen

In het hart van de binnenstad staat het markante Forum, een plek waar nieuwsgierigheid regeert. Je vindt hier onder andere de Groningen Store (VVV), Storyworld, filmzalen, het Smartlab, horeca, de stadsbibliotheek én het hoogste dakterras van Groningen.



GRUNN FACT

HET FORUM IS HET EXACTE MIDDELPUNT VAN DE GEMEENTE GRONINGEN. HET WAS VROEGER DE GROTE MARKT, MAAR TOEN HAREN EN TEN BOER AAN DE GEMEENTE WERDEN TOEGEVOEGD, VERSCHOOF HET CENTRUM NAAR HET FORUM.

4. Hofjes

Vroeger boden de hofjes onderdak aan armen, weduwen en zieken. Tegenwoordig wordt er ‘gewoon’ gewoond in deze oases van rust. Bij een handvol hofjes kun je zo even binnenlopen voor een moment van stilte.

5. Groninger Museum

Het Groninger Museum staat er sinds 1994, maar de opvallende architectuur is nog altijd onderwerp van discussie. Laat dat kleurrijke uiterlijk voldoende aanleiding zijn voor een bezoek. De veelzijdige collectie en de vernieuwende tentoonstellingen maken de ervaring compleet.



6. Academiegebouw

Groningen is een echte studentenstad. Vind een plekje tussen de fietsen in de Broerstraat en kijk om je heen. Het rijkelijk gedecoreerde Academiegebouw is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen en een prachtig voorbeeld van Noord-Nederlandse neorenaissance-stijl en zeker de moeite waard.

7. Stadsschouwburg

De Stadsschouwburg behoort tot de mooiste theaters van Nederland. Wanneer je binnenstapt waan je je even in 1883, dankzij de klassieke ornamenten, loges en balkonnetjes.

8. De Akerk

Rond 1200 stond er een kleine kapel voor schippers en kooplieden aan de oevers van de Aa. Door de eeuwen heen is de kapel uitgegroeid tot de magnifieke Akerk, gebouwd in gotische stijl. Tegenwoordig vullen muziek en kunst de hoge gewelven.



9. Vismarkt

Pure stadse levendigheid. Marktlui roepen hun verkoopleuzen, terwijl fietsers hun weg vinden tussen de voetgangers. Mensen kopen hun lunch in de oude Korenbeurs of prikken met een vorkje in hun kibbeling. In de historische panden rond de markt heten winkels en horeca je welkom onder het toezien van de Akerk.

10. Stationshal

Vanuit een overvolle trein stap je op het drukke perron. Plotseling is het stil. Je staat in de ‘kathedraal van het gevleugelde wiel’, oftewel de stationshal. Kijk eens omhoog naar het prachtige plafond en de kleurrijke tegeltableaus van de Groninger kunstenaar F.H. Bach. Vergeet niet achterom te kijken als je de hal verlaat; de bijzondere gevel is zeker een blik waard.

GRUNN FACT

HET JAARTAL OP HET STATION LIEGT EEN BEETJE. “1895” WERD ALVAST OP DE GEVEL GEZET, MAAR DOOR BOUWVERTRAGING GING HET STATION PAS IN 1896 OPEN. HET FOUTJE STAAT NOG ALTIJD TROTS OP DE GEVEL.

11. Noorderplantsoen

Het Noorderplantsoen is de groene long van de stad. Met mooi weer komt iedereen hier samen. Eind augustus staat het Noorderplantsoen geheel in het teken van Noorderzon, een groots festival met theater, dans en muziek.



KEUZEBOOM



CHARLES, THEATER- MAKER, DICHTER EN WERELD- VERBETERAAR



De stad ontdekken begint op de Grote Markt, waar altijd iets gebeurt: een demonstratie, een markt of een bijeenkomst. “Dát is Groningen, daar zie je mij vaak,” vertelt hij. “Ook kom ik graag in de boekhandels van Van der Velde, Riemer en Godert Walter. Heerlijk rondneuzen, en vaak kom ik thuis met een gedichtenbundel.” Bij Café De Oude Wacht schuift hij aan voor een goed gesprek en een biertje en voor wat lekkers zoals soto en saté gaat hij naar Toko Semarang: “Even Indonesisch praten met de kok en de vriendelijke bediening.” Voor wat rust stapt hij binnen bij de Prinsentuin, zeker ook een aanrader tijdens het poëziefestival in de zomer.





Het is misschien wel de belangrijkste maaltijd van de dag: het ontbijt. In Groningen zijn er veel plekken die hun deuren lekker vroeg opengooien, zodat Stad kan ontwakken met de geur van versgebakken brood en het zachte gerinkel van koffiekopjes.

Mahalo

Een klein plantaardig paradijsje aan de rand van het Noorderplantsoen met prachtige kleurrijke smoothiebowls.

Broodje Van Eigen Deeg

Frans bakkerij met het lekkerste brood om mee te nemen. Klassieke baguettes, éclairs, gâteaux en natuurlijk croissants.

Blue Bananas

Voor een royale stapel American Pancakes met de lekkerste (en verrassende) toppings.

TOET

Als je van zoet houdt, kan je hier je hart ophalen met versgebakken scones, taart en wentelteefjes. Maar ook hartige honger wordt hier gestild.

Paais

Bestel een ontbijtplank met allerlei lekkers of begin je dag feestelijk met een huisgemaakt taartje uit de vitrine.

Dikke Boterham

Een goed belegde boterham met brood van de bakker, vlees van buurman de Stadsslager of zelfgemaakte vlokken en pindakaas.

Luhu

Het eerste café in Nederland dat wordt gerund door doven. Leer bestellen in gebarentaal, wijs aan of schrijf op. Kies voor een kleine, grote of gezonde start van je dag.

GRUNN FACT

GRONINGEN WAS PIONIER IN ONDERWIJS VOOR DOVEN: AL IN 1790 RICHTTE HENRI DANIEL GUYOT HIER HET EERSTE INSTITUUT VAN NEDERLAND OP. PAS VEEL LATER VOLGDEN ANDERE STEDEN.



Spaak

Een plek voor wielrenners en koffie-liefhebbers met een simpel maar lekker ontbijt. In het weekend kan je meefietsen met de Spaak-rit, een goed begin van je dag.

Pigalle

Al meer dan 35 jaar een van de drukste ontbijt- en lunchplekken van Stad. De geur van versgebakken brood en croissants komt je halverwege de straat al tegemoet.



Broodje Van Eigen Deeg

Mahalo



Spaak



Blue Bananas Pancake Café

GRUNN FACT

IN GRONINGEN VIND JE HET ENIGE TOETJES-RESTAURANT VAN NEDERLAND! GENIET VAN EEN 7-GANGEN HUISGEMAAKT DESSERTDINER. ZOET, HARTIG EN PERFECT IN BALANS.

TOET



De stilte is soms dichterbij dan je denkt. Terwijl de binnenstad bruist van stemmen, fietsen en terrassen, liggen achter onopvallende poorten kleine oases van rust verscholen: de Groningse hofjes.

Soms loop je er drie keer langs, voordat de toegangspoort je eindelijk eens opvalt. Menig Stadjer weet waarschijnlijk niet eens alle hofjes te vinden. Maar het zoeken is zeker de moeite waard. Vroeger boden deze hofjes gratis onderdak aan armen, weduwen en zieken. Tegenwoordig wonen er particulieren in deze bijzondere stukjes erfgoed. Bij een handjevol kun je even binnenlopen voor een moment stilte.

Het hofje, een gezamenlijk binnenterrein met daaromheen kleine huisjes, is niet typisch Gronings. Maar dat je er nog zoveel kunt vinden in de binnenstad is wel speciaal. Het oudste hofje, het Pelstergasthuis, werd al gebouwd in de 13^e eeuw. In het torentje van de kerk hangt dan ook de oudste klok van de stad, een stille getuige van eeuwen stadsleven.

St. Anthony Gasthuis



Jacob- en Annagasthuis

De muren houden het rumoer van de stad op afstand. Binnen heerst de rust. Kijk hoe het zonlicht in de binnentuinen valt en hoor de vogels vrolijk zingen. Sommige bomen in de bloemrijke tuinen zijn zo oud, dat ze de bewoners van vroeger nog hebben meegemaakt. Je vergeet het bijna, maar je bent maar een paar stappen verwijderd van de drukke markten, cafés en winkelstraten. Nog maar eventjes genieten dan.

Benieuwd geworden? Bij de Groningse Store vind je de Hofjes & Gasthuizen stadswandeling, waarmee je langs bijna alle hofjes van Groningen loopt.





UITJES MET KINDEREN

Of je kleine avonturier nou zin heeft in stapels pannenkoeken, het liefst ondersteboven hangt in een klimrek of het best gedijt tussen de geitjes; in Stad is er meer dan genoeg te doen. We geven je alvast wat tips.

Wonderland Forum

Een bibliotheek waar je niet hoeft te fluisteren. Voor klimfanaten, techneuten, boekenwurmen, knutselaars en verkleedkampioenen.

Martinitoren

Bijna 300 stenen traptreden, dat zijn er een hoop. Gelukkig kom je onderweg allemaal dingen tegen die ook op je schatkaart staan.

Kinderboerderij Stadspark

Hier kan je spelen tussen de loslopende beestenboel. Even uitgekeken? Op naar de speeltuin aan de overkant.

Stadsstrand

In de stad is het strand dichterbij dan je denkt. Voor wie wel een plons kan gebruiken na een dagje rondstruinen.

Universiteitsmuseum

Onderzoeker in de dop? Trek je witte jas aan en experimenteer met proefjes, maak unieke knutselwerken en speur naar antwoorden.

Storyworld

Duik in de wereld van strips, animatie en games. Ontdek hoe helden tot leven komen, van Lucky Luke tot Fortnite, en maak daarna je eigen verhaal.



Storyworld

GRUNN FACT

LANJA KOMT UIT GRONINGEN. IN 1921 BEGON DE CP-FABRIEK AAN DE PETRUS CAMPERSINGEL MET DIT ZOETE KINDERDRANKJE.



Krijg je je kroost nog mee voor een snelle shoppesessie? Ga dan zeker langs deze winkels:

Hartendief

Wijsneus

De Groningse Kinderboekhandel

Circus Hoezee

Asbran

De Kantine Haren



Hartendief

Hier vind je, behalve een (gezond) kindermenu, ook iets om te doen. Zodat jij van je welverdiende versnapering kan genieten.

Cantina Mexicana

Anne&Max

Wadapartja

Zondag

Doppio

't Pannenkoekschip

Het Oude Politiebureau



Zondag

GRONINGEN IN CIJFERS

GEMEENTE GRONINGEN HEEFT

244.500

INWONERS

DE MARTINITOREN IS

97

METER HOOG

ER WORDEN RIJF

3000

FIETSEN PER JAAR GESTOLEN

GRONINGEN HOORT BIJ DE

3 GEZONDSTE
STEDEN VAN
NEDERLAND

91%

VAN DE GRONINGERS
ZEGT DAT DE FIETS ZIJN OF HAAR
BELANGRIJKSTE VERVOERMIDDEL IS

44%

VAN DE GRONINGERS
HEEFT EEN HBO-
OF WO-DIPLOMA

ALETTA
JACOBS

WAS DE EERSTE VROUWELIJKE STUDENT
AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

JE MOET

4X

DE MARTINITOREN
BEKLIMMEN OM
EEN EIERBAL TE
VERBRANDEN

STATION GRONINGEN ONTVANGT ZO'N

1 OP
DE 4

INWONERS = STUDENT

34.000

REIZIGERS PER DAG

BIJNA

1 OP
DE 3

GRONINGERS IS TUSSEN DE 20 EN 30 JAAR.
STAD HEEFT DE LAAGSTE GEMIDDELDE
LEEFTIJD VAN NEDERLAND.

DE DRIE
GEZUSTERS

IS EEN VAN EUROPA'S GROOTSTE
KROEGEN, MET 20 BARREN EN PLEK VOOR
WEL 3750 MENSEN

OP 28 AUGUSTUS
VIERT STAD HET
GRONINGENS ONTZET VAN

1672

IN DE ZEVENTIENDE EEUW
TELDE STAD ZO'N

80

BIERBROUWERIJEN

Van marktlui-leuzen tot rondneuzen

Onder de rook van de Akerk komt de Vismarkt meerdere keren per week tot leven. Marktlui scanderen hun leuzen, fietsers slingeren tussen de kramen door en overal ruik je versgebakken vis, koffie en zoete lekkernijen. Al sinds de 15e eeuw is de markt een begrip in Groningen. Generaties Stadgers groeiden op met deze traditie. Je kunt rondneuzen, een praatje maken met de verkopers of gewoon genieten van de bedrijvigheid. Iedere hoek en kraam heeft iets verrassends te bieden, waardoor je steeds weer iets nieuws ontdekt.

GRUNN FACT

WIL JE WETEN OP WELKE DAGEN ER MARKT IS? DENK AAN DIEPVRIESZAK: DINSDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG



Wat je op de markt kunt vinden

Op de Vismarkt vind je van alles, vaak ook nog eens voordelig. Verse vis en zeevruchten, groenten en fruit van lokale boeren, brood en zuivel, bloemen, kruiden en noten. Veel producten komen rechtstreeks van delicatessenwinkels en regionale producenten. Zo proef je het beste van de stad en provincie. Tussen de kramen vind je ook handgemaakte producten, kleding, stoffen, sieraden en vintage spulletjes. Of je nu komt voor een snelle boodschap, een lunch of gewoon rondstruikt voor de gezelligheid, je gaat nooit met lege handen naar huis.



We helpen je graag om een beetje wegwijs te worden in Stad. Hier heeft iedere straat zijn eigen karakter. Tussen historische gevels vind je moderne winkels, eigenzinnige galeries en culinaire versnaperingen. Maar ga vooral ook eens linksaf waar je normaal rechtsaf gaat en laat je verrassen. Achter elk kruispunt schuilt weer een nieuw stukje Stad. Want geloof ons, dit lijstje is nog maar het begin.

Herestraat

De grootste winkelstraat van Groningen, vol bekende merken en winkelgemak. Vanaf hier loop je zo de Grote Markt op, waar je even kunt pauzeren bij een gezellig terras met uitzicht op het Stadhuis en de Martinitoren.

Col du Hoogstraatje
8,4 m. boven NAP

GRUNN FACT

WIST JE DAT HET HOOGSTRAATJE HET HOOGSTE STRAATJE VAN GRONINGEN IS? HET LIGT OP DE TOP VAN DE NOORDELIJKSTE HONDSRUGHEUVEL.

Steentilstraat

Ooit een rustig straatje, nu bruisend met wereldse en lokale smaken. Italiaanse broodjes, Turkse snacks, Griekse lekkernijen en Groningse trots. Tussen al het lekkers shop je hier bij een aantal karakteristieke winkels.



Folkingestraat

Oosterstraat

Barstend van karakter en met een eigen stijl. Hier shoppen mensen die net even wat anders willen. Vintage winkels en authentieke boetieks vol met unieke vondsten. Een rauw randje dat goed past bij het icoon uit deze straat: poppodium VERA.

Folkingestraat

Ooit uitgeroepen tot 'Leukste Winkelstraat van Nederland'. De Folkingestraat zit vol met eigenzinnige kleine winkeltjes en restaurants. Verborgen kunt herinnert aan het verleden van de straat.



Oosterstraat



Steentilstraat

Oude Kijk in 't Jatstraat

Het academische hart van Groningen is gevuld met hedendaagse ondernemers in historische panden. Word verrast door een mix van spellen, boeken, interieur en kunst. Ook voor lunch en koffie komen foodies en studenten graag naar deze straat.

Hoge en Lage der A

Geen overvloed aan winkels om binnen te wandelen. Wél een idyllisch stadsgezicht om je aan te vergapen. Historische pakhuizen, de toren van de Akerk en de kades. Geniet vanaf een terras van het uitzicht. Mensen kijken op z'n best.

Zwanestraat en Kromme Elleboog

Hier vind je leuke, eigenzinnige zaakjes. Van gezellige cafés tot lunchspots en bijzondere speciaalzaken. De winkels zijn hier net even anders: allemaal met eigen expertise en karakter.

Ebbingestraat

Vanaf de Grote Markt wandel je een van de oudste straten van Stad in. De gevels zijn een knipoog naar de rijke geschiedenis. Hier vind je winkels en cafés in alle soorten en maten. Onderweg naar het plantsoen wordt de sfeer steeds moderner.

Poelestraat en Peperstraat

Een levendige mix van eetplekken, sfeervolle cafés en uiteenlopende clubs. Perfect voor een borrel na het werk en een goede avond stappen. Strijk neer op een gezellig terras tot de nacht tot leven komt. Buig de Papengang in voor cultuur binnen en óp de muren.



Kromme Elleboog



Poelestraat

Hoge en Lage der A



Zwanestraat



Ebbingestraat



DE MARTINITOREN



Wanneer je Groningen nadert, zie je hem al van ver: de Martinitoren. Het hoogste gebouw van Groningen. Met zijn 97 meter torent hij namelijk hoog boven de stad uit. Voor bezoekers het eerste herkenningspunt, voor bewoners het teken dat ze weer thuis zijn. Al eeuwenlang houdt d'Olle Grieze, zoals de Groningers liefkozend zeggen, de wacht over de Grote Markt en het bruisende stadsleven.

In de afgelopen 500 jaar brandde de Martinitoren af, werd hij getroffen door bliksem en stortte hij bijna in. Op de stoep werden oorlogen gewonnen en verloren. De toren hield stand en is nog steeds het hoogste gebouw van de stad. Reken niet op een lift, want voor de klim naar boven moet je zelf aan de bak. Eenmaal boven word je getraakteerd op een fantastisch uitzicht. Hier, tussen de wijzerplaten van het uurwerk, hoor je de mensen beneden op de markt, terwijl je het ommeland kunt zien. Dát is Groningen.



Je kaartjes kun je gemakkelijk online of bij de Groningen Store (VVV) kopen.

GRUNN FACT

D'OLLE GRIEZE IS MET 97 METER NA DE DOMTOREN DE HOOGSTE KERKTOREN VAN NEDERLAND. AL BIJ ASSEN DOEMT HIJ OP AAN DE HORIZON EN OP HELDERE DAGEN ZIE JE HEM ZELFS VANAF SCHIERMONNIKOOG.

Voor de culinaire genietter, de avontuurlijke proever of de eerlijke eter. Stad zet voor iedereen een lekkere lunch op tafel.

Sepia

Hier schuif je aan voor vier luxe gangen. Verwacht verrassende gerechten die alles uit het ingrediënt halen.

El Maïda

El Maïda ademt Noord-Afrika. Van het kleurrijke servies tot de kruidige geuren van Le Souk. Op de kaart staan broodjes, wraps en salades waar je vrolijk van wordt.

Feel Good

Nergens wordt beter bewezen dat gezond en vegetarisch eten allang geen geitenwollensokken imago meer heeft.

Amici

Een klein stukje Italië met rustiek, knapperig brood uit Sardinië. Belegd met Italiaanse ingrediënten die jij lekker vindt.

Brasserie Prinsenhof

Een prachtige plek om vorstelijk te genieten. Van verrassende kroketten tot eggs benedict. En naderhand een rondje door de Prinsentuin.

Café Lily

Hier krijg je zoals ze het zelf noemen terugkom-gerechten en verheug-eten. Verrassend van smaak en met liefde bereid.

Semsom

Laat je meevoeren door de geur van versbereid Libanees streetfood.

De Herbivoor

Bij De Herbivoor draait alles om biologisch, veganistisch en seizoensgebonden. Vaak met groenten en kruiden uit eigen moestuin.

Pernikkel

Pernikkel ontleent zijn naam aan pernikkelen: een onweersaanbare drang hebben naar... duurzaam, lekker en gezond eten.

Wadapartja

Een geliefde plek onder Groningers, met allerlei lokaal lekkers. Alles in het pand is te koop. Dat is best wel apart, ja.

Vandeeg Vandaag

In het voormalige tankstation van Dudok haal je zuurdesembrood, koffie en allerlei lekkers. Geniet van je broodje op de vlonder aan het water.



Café Lily

El Maïda



Feel Good



Pernikkel

GRUNN FACT

DE NAAM 'WADAPARTJA' IS AFGELEID VAN 'WAT APART JA'. EEN GRONINGSE TERM OM IETS AAN TE DUIDEN WAT ANDERS IS DAN ANDERS.





Grootse avonturen beleef je in Groningen

Dans in eigenzinnige barren, ontdek kleurrijke street art, bezoek spraakmakende exposities of moedig lokale helden aan bij een sportwedstrijd. Van intieme concerten en voorstellingen tot festivals als Noorderzon en Eurosonic: er is altijd wat te beleven. In de Visit Groningen uitagenda vind je de leukste tips: voor vandaag, morgen of wanneer het je uitkomt. Laat je verrassen en ontdek wat Groningen zo bijzonder maakt.

Kijk op [visitgroningen.nl/uit](https://www.visitgroningen.nl/uit) of scan de QR-code. Waar komen we jou tegen?



ALINE VAN ONDER DE LINDE & TIEN



Aline neemt je mee in haar wereld van vintage parels. In haar winkels ONDER de LINDE & Tien in de Oude Kijk in 't Jatstraat struikel je bijna over de unieke vondsten. "Wat je van buiten draagt, voel je ook van binnen. In ons vintage walhalla geven we klanten zelfvertrouwen." vertelt ze. Voor nóg meer schatten tikt ze Recessie en Kroy in dezelfde straat, en antiekwinkel De Klinkhamer in de Folkingerstraat. Wil je je look helemaal afmaken, loop dan nog even door de Oosterstraat. Ga langs bij Schoenenboetiek Mary Jane voor bijzondere schoenen en bij De Gaatjesmakerij voor een mooi sieraad of een piercing.



Groningen barst van het groen. Overal in de stad vind je grote en kleine parken, waar je terecht kunt voor de nodige ontspanning. Maak een wandeling, ga sportief aan de slag, leg je picknickkleedje neer of doe gewoon even helemaal niets. Van weelderig groen tot stille vijvers, elk park heeft zijn eigen verhaal.

Stadspark

Aan de rand van het centrum ontvouwt zich het Stadspark: een groene oase met kronkelende paadjes, hoge bomen en ruime grasvelden. Op warme dagen kan je een duik nemen in de zwembijver en voor de kleintjes zijn er speeltuinen en een kinderboerderij.



Noorderplantsoen

Noorderplantsoen

Dit levendige park ligt op de oude stadswallen en is een echte ontmoetingsplek voor Stadlers. Studenten liggen in het gras, gezinnen flaneren langs de vijvers en in de zomer vult het park zich met muziek, theater en foodtrucks.

Pioenpark

De naam van dit charmante park doet al vermoeden wat je te wachten staat: vol met bloemen, pioenrozen, vijvers en schaduwrijke bomen. Perfect voor een heerlijke picknick of een actief potje tennis op de baan.

Park Groenestein

In de wijk Helpman ligt Park Groenestein, geliefd om de monumentale bomen, rijke flora en fauna en de laatste overgebleven borg van de gemeente Groningen. Een rustige plek voor een natuurwandeling langs smalle paden en wateroevers, begeleid door vogelzang en ritselende bladeren.

Zuiderplantsoen



Molukkenplantsoen

In de Korreweg strekt het Molukkenplantsoen zich uit als een lint van groen. Rond de vijver slingeren wandelpaden, terwijl kinderen over de kabelbaan suizen of de klimtoren bedwingen. Voor sportievelingen is er zelfs een buitenfitness.

Oosterpark

Waar ooit het stadion van FC Groningen stond, ligt nu een geliefd buurtpark. Dankzij de speeltuin, beleefstuin en het basketbalveldje, speelt het leven van de buurt zich hier af. Gezellig toch?

Zuiderplantsoen

Boven op de afgedekte nieuwe ringweg bij het Sterrebos is iets bijzonders ontstaan: het Zuiderplantsoen. Een groene verbinding tussen de Oosterpoort- en Herewegbuurt, waar vernieuwing en natuur hand in hand gaan. Wandelend boven het verkeer voel je hoe Groningen groeit, letterlijk en figuurlijk.



Stadspark

GRUNN FACT

HET NOORDERPLANTSOEN WAS OOIET EEN VERDEDIGINGSWERK MET GRACHTEN EN STADSMUREN. DE HOEKEN IN DE OEVERS VERKLAPPEN DE GESCHIEDENIS.

STREETARTROUTE

Groningen barst van de creativiteit. Dat zie je meteen aan markante plekken als het Groninger Museum en het Forum. Maar ook op straat kom je genoeg creaties van kunstenaars tegen. Kijk verder dan de pronkjuwelen die wij voor je hebben uitgelicht. Want pas als je anders kijkt zie je de (on)opmerkelijke kunst.

START

Geometrie in de Prinsenstraat

PRINSENSTRAAT 12 – Streetart of liefdesverklaring? Michel Velt combineerde de twee door een metershoog portret te maken van zijn vriendin. Ook buurtkat Toby kreeg een plekje op de muur. De geometrische patronen en fleurige bloemen geven de straat kleur.

Graffiti bij het politiebureau

RADEMARKT – Een paard trekt een kar. Toch? Klaas Lageweg denkt daar anders over. Hij liet een duif met gespreide vleugels de hele muur innemen. In 'Vervlogen Tijden' zie je Roelf Bierling, de laatste bewoner van dit adres. De pixels zijn een knipoog naar nu.

Lichtgevende poort naar het nachtleven

PAPENGANG – Wat ooit een smoezelig steegje was, is dankzij allerlei Groninger kunstenaars veranderd in een kleurrijk en lichtgevend kunstwerk. Overal kijk je je ogen uit: portretten, geometrische patronen en verrassende details maken van de Papengang een onverwachte hotspot.

Kunst in een parkeergarage

PARKEERGARAGE FORUM – Je moet misschien even zoeken, maar 'Wervel' is zeker geen weggestopt kindje. Deze 20 meter lange LED-sculptuur baseerde Nicky Assmann op een tornado. Het resultaat is een wervelwind van gecomponeerde videobeelden met vloeiende dynamische hyperkleuren.

Even omhoog kijken

WAAGPLEIN – 'Farsi Largo/ Marking space' van Janet Mullarney verschuilt zich nergens achter, maar wordt toch zelden opgemerkt. Het werk zweeft namelijk zes meter boven de grond. Farsi Largo is Italiaans voor 'behoedzaam vooruit bewegen'. De man en vrouw, die naar elkaar toe lijken te zweven, laten verbondenheid zien zonder dicht bij elkaar te zijn.

Beeldverhaal Jacobus Kapteyn

OUDE KIJK IN 'T JATSTRAAT 9 – Bij het Universiteitsmuseum wordt Jacobus Kapteyn geëerd. De Nederlandse sterrenkundige zweeft er letterlijk naar de wereld van de wetenschap. Kunstenaar Fynn van der Ziel maakte een zoekplaat vol hints naar Kapteyns levenswerk.

Portret Aletta Jacobs

BROERSTRAAT 4 – Aletta Jacobs kijkt je vanaf een gigantische wand aan, jong en oud tegelijk. Het kunstwerk van VAAF (verf in het Gronings) viert haar strijd en nalatenschap. Een knallend eerbetoon aan de eerste vrouwelijke dokter en pionier van vrouwenrechten in een levend stukje Groningen.

TIP

LOOP VIA DE HOEKSTRAAT NAAR DE VISHOEK. DE STRAAT ZIT NAMELIJK VOL MET MUURSCHILDERINGEN.

Ode aan de vrouw

VISHOEK – De Vishoek was vroeger een knooppunt voor schepen. En waar havens waren, was prostitutie. Tot een aantal jaren geleden scheen hier voornamelijk een rode gloed door de straten. Nu is er nog maar één: de vrouwenbuste, gemaakt door Anne Wenzel. Een monument voor de vrouw, met al haar schoonheid, kracht en kwetsbaarheid.

Gekwaak naast het water

HOGEDER 2 – Een beeldengroep van zes bronzen kikkers markeert het gezellige terras van café De Sigaar aan het Hoge der A. Jan Steen zorgde daarmee voor de verbinding met het water. De cyclus begint met een kikkervisje, dat uitgroeit tot een eigen interpretatie van een kikker: een parmantig opzittend amfibie met een lange snavel.

Straat vol subtiele kunst

FOLKINGESTRAAT – Dat de Folklingestraat een levendige en kleurrijke straat is, mag duidelijk zijn. Toch kent deze straat ook een andere kant. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit het middelpunt van de Joodse buurt. Winkels en ambachten bleven verloren achter, zonder de bewoners. De subtiele kunst in de straat herinnert ons hieraan. Zo vind je hier in de muur tussen nummer 23 en 25 het (voorgesneden) paradepaard van Marijke Gémessy. Hier zat vroeger een paardenslager, en dit is het enige overblijfsel. Verleg je blik naar je voeten, dan zie je Galgal Hamazalot van Joseph Semah in de straatstenen liggen. Van begin tot eind loop je langs de verschillende fases van de maan. Leg ze samen, en je ziet het oog dat alles zag. Aan het einde van de straat zie je Het Portaal van Gert Sennema. Achter deze deur ligt de geschiedenis die niemand meer kan navertellen.

Een toilet met klasse

REITEMAKERSRIJGE 22 – Als je moet, dan moet je. En dan het liefst op een uniek urinoir. Op dit openbare toilet wordt de strijd der seksen uitgebeeld. Dames en heren gekleed in pels en diamanten, zwaaiend met deegrollers, zwaarden en bokshandschoenen. Het ronde gebouw is ontworpen door Rem Koolhaas, met foto's van Erwin Olaf.

EINDE

BUDGETTIPS

Leuk hoeft niet altijd duur te zijn. Gelukkig kun je in Groningen zonder een fortuin uit te geven een geweldige tijd hebben. Wij hebben alvast wat budgettips voor je op een rij gezet. Zo kun je genieten zonder je portemonnee te veel te belasten.

Forum

In het hart van de stad staat het Forum; een ontmoetingsplek voor iedereen. Loop naar binnen en ga op ontdekkingsstocht. Vergeet niet kriskras met de roltrappen omhoog te gaan en te genieten van het fenomenale uitzicht.

Martinikerk

Zodra je hier voet over de drempel zet, laat je de reuring van de stad achter je. Vergaap je aan de eeuwenoude muurschilderingen. Ook van het uitzicht genieten? Naast de Martinikerk vind je het icoon van de stad: de Martinitoren.

Tumult (voorheen VRIJDAG)

Groningen barst van de creativiteit. Of je nu jong of oud bent, beginner of ervaren, bij Tumult kun je muziek maken, toneel spelen en kunst ontdekken. Bezoek een van de vele gratis jazzavonden, concerten of exposities.

Wall House #2

Alleen al het opvallende ontwerp maakt dit een interessante plek om even langs te gaan. Binnen wisselen tentoonstellingen elkaar af, vaak met werk van jonge of lokale kunstenaars.



Prinsentuin

Diskgolf

Pak een frisbee en ga de strijd aan door het Stadspark. Richt op de baskets, verspreid door het hele park, en ontdek hoe leuk discgolfen is midden in het groen. De frisbee huur je bij de kiosk.

Prinsentuin

Achter het Prinsenhof ligt een oase van rust midden in de stad. Binnen de muren waan je je even helemaal in een andere wereld. Wandel rond of drink thee bij de theeschenkerij en voel je even een prins of prinses.

DAGHAPPEN

Ook lekker eten hoeft hier geen fortuin te kosten. Bij deze gezellige restaurants kan je terecht voor een smakelijke daghap.

Feel Good
Eetcafé de Slingerie
De Globe
Eetcafé Lambik
Ugly Duck
Het Pakhuis
Sports Bar De Groote Griet

Martinikerk

Wall House #2





TASMAN-TOREN

OOSTERHAVEN

STADION EUROBORG

HET CRUISESCHIP / DUO-GEBOUW

ST. JOZEF-KATHEDRAAL

GRONINGER MUSEUM

HOOFDSTATION

SYNAGOGE

DE AKERK & KORENBEURS

SUIKER-TERRAIN

WATERTOREN WEST

DE DRIE GEZUSTERS

ACADEMIEGEBOUW RIJKSUNIVERSITEIT

MARTINITOREN

WATERTOREN NOORD

NIEUWE KERK

DOT

ONDERZOEKS-GEBOUWEN UMCG

PROVINCIE-HUIS

STADS-SCHOUWBURG

OOST

ZUID

WEST

NOORD

SKYLINE

VANAF HET DAK VAN HET FORUM

De stad bruist van cultuur en verhalen. Dat zie je terug in haar musea. Van kunst met internationale allure tot lokale geschiedenis.

Groninger Museum

Het kleurrijke museum voor spraakmakende kunst en kunstgeschiedenis in de stad. De creatieve energie spat hier van de muren. Met veelzijdige collecties en vernieuwende, en af en toe behoorlijk prikkelende tentoonstellingen.

Universiteitsmuseum

Een wetenschapsmuseum in het academische hart van de stad. Aan de hand van zeven beroemde Groninger professoren leer je op een interactieve manier de collectie kennen. Genoeg te zien en te doen voor jong en oud.

Storyworld

Ontdek hoe verhalen tot leven komen in de wereld van strips, animatie en games. Van De Smurfen en Lucky Luke tot The Lion King. Inspiratie gekregen? Ga zelf aan de slag en maak je eigen creaties.

Noorderlicht

Ook de fotografieliefhebber kan in Groningen zijn hart ophalen. Noorderlicht biedt een

podium aan toonaangevende en jonge makers op het gebied van fotografie en visuele kunst. De programmering is altijd scherp, eigenzinnig en met lef.

Synagoge Groningen

In de Folkingestraat doen verborgen kunstwerken op straat je stilstaan bij het Joodse verleden, met de synagoge als het hart van de buurt. Tegenwoordig is het een museum en cultuurpodium.

VIJF VERRASSENDE GALERIES

Pictura

Actuele beeldende kunst, ontmoeting en debat

Galerie Noord

Vernieuwende kunst in hartje Groningen

De Stadsgalerie

Door kunstenaars voor kunstliefhebbers

Galerie Forma Aktua

Gevestigde orde tot talentvolle starters

SIGN

Een podium voor jonge kunstenaars



Groninger Museum



SNEL EN LEKKER

In Groningen ontdek je zoveel, dat je soms geen tijd hebt om uitgebreid te tafelen. Daarom een paar gouden tips: heerlijke hapjes die je makkelijk uit het vuistje kunt eten. Lekker op een bankje op de Grote Markt, een picknickkleedje in het Noorderplantsoen of op de vlonder bij Dudok. Ga mee op streetfood safari en proef de stad, hap voor hap.

EIERBAL

Cultureel erfgoed uit de trekmuur bij Cafeteria Snack Hoek

BAHN MI

Iconisch Vietnamees broodje bij Mr. Dam

SMOOTHIE

Favoriet van Kraantje Pappie bij Smooth Brothers

VISJE

Van lekkerbekje tot Hollandse Nieuwe op de Vismarkt

AREPA & EMPANADA

Venezolaanse lekkernijen bij Las Sabroz

IJS

Bakken vol vers ijs recht voor je neus bij ROOM

FALAFEL

In een wrap, kies zelf of je 'em pittig wil bij FLFL

CROISSANT

Versgebakken Franse lekkernijen bij Broodje van Eigen Deeg

PATAT

Met echte Groningse Brander mayo bij Frietwinkel

SCHIACCIATA

Knapperig Italiaans brood met een bereidingsproces van 30 uur bij Panzo

PITA

Warme Griekse pita met lekkere toppings bij de Olijfbom

GRUNN FACT

DE GRONINGER EIERBAL IS OFFICIEEL ERKEND ALS IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED. VANAF 2015 ZETTE HET GENOOTSCHAP AMBACHTELIJKE GRUNNEGER AAIERBAL ZICH IN, EN IN 2017 ROLDE DE SNACK FEESTELIJK DE NATIONALE INVENTARIS BINNEN.



TIP VAN EEN GRONINGER

RAOEL



VAN BROODJE OETCHIE

Wanneer Rael niet in zijn eigen lunchzaak vol Surinaamse broodjes te vinden is, proeft hij graag andere wereldse smaken. Begin je dag bij Mo's Bakery in Paddepoel met een traditioneel Marokkaans ontbijt: muntthee, Msemen en olijven, helemaal zoals het hoort. Geen tijd voor uitgebreid tafelen? "FLFL is mijn go-to voor een snelle, maar smaakvolle wrap met falafel," vertelt Rael. En 's avonds? Dan strijkt hij met zijn vrouw neer bij Konbu Streetfood of Poké Spot voor Aziatische gerechten om te delen. Perfect voor een avond die net even anders smaakt.



Stad is natuurlijk meer dan alleen de binnenstad. Hoe je Groningen het best ontdekt? Spring op de fiets, dwaal door de wijken en laat je verrassen door de andere kant van de stad. Wij helpen je alvast op weg met wat tips.

Suikerterrein

Het oude Suikerunieterrein is omgetoverd tot dé creatieve hotspot voor mensen die houden van net even anders. Dit eigenzinnige rafelrandje van de stad is het thuis van veel bijzondere evenementen.



Suikerterrein

Reitdiephaven

Een nieuwbouwwijk met kleurrijke huisjes aan het water, een klein winkelcentrum en een jachthaven waar je een bootje kunt huren – de perfecte plek om te genieten van het water en de ontspannen sfeer.

Kardinge

In Kardinge kunnen avonturiers hun hart ophalen. Van het beklimmen van de hoogste klimtoren van Europa en skiën bij 30 graden tot loslopende koeien spotten in het grote natuurgebied.



Kardingeplas

TIP

VERGEET OP WEG NAAR HET SUIKERTERREIN NIET LANGS KNOL'S KOEK TE FIETSEN. NEEM EEN KIJKJE IN DE BAKKERIJ EN PROEF HET LOKAAL LEKKERS.



Reitdiephaven





Korrewegwijk

Oosterparkwijk



Hoornseplas



Meerstad

Haren

In Haren haal je de leukste dingen bij een van de knusse boetiekjes en strijk je neer op een van de gezellige terrassen. Even verderop word je ondergedompeld in het groen van de Hortus. In dit dorp schuilt een wereld die je zeker wilt ontdekken.

Hoornseplas

Hier brengen veel Groningers de warme zomerdagen door. Je kunt er terecht voor de nodige verkoeling. Neem een duik in het water of droom weg in de schaduw van een van de vele bomen. Op het water is genoeg ruimte voor watersport.

Meerstad

In Park Meerstad komen natuur en kunst samen in het grootste land art-project van Nederland. Liefhebber van water(sport)? Dan ben je bij het Woldmeer op de juiste plek. Bouw daarna een zandkasteel (of de Martinitoren) op strand Meeroevers.

Korrewegwijk

Studenten, gezinnen en Stadgers komen hier samen tussen wereldse eettentjes, groene parken en gezellige terrassen. In het voorjaar kleurt de J.C. Kapteynlaan prachtig roze dankzij de Japanse sierkersen.

Oosterparkwijk

Een wijk met karakter en een vleugje historie. Gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, met sierlijke gevels en 'bakstain'. Deze van oorsprong volksbuurt bruist van het leven, met gezellige cafés en parken waar buurtbewoners samenkomen.



Hortus Botanicus Haren





DINER

Van een daghap in een ouderwets eetcafé tot tafels vol happerij om te delen en fine dining met flair. In Stad heeft je maag het voor het kiezen.

Bistro Boys

Deel een tafeltje vol verrassend lekkers in een ongedwongen sfeer. Van miso-aubergine tot confit de canard.

Le Marronnier

Franse keuken met klassieke gerechten zoals escargots en kaasplankjes. Het terras voelt als een Frans dorpsplein.

Florentin

Balagan-stijl gerechten in de Oude Gasfabriek. En het dessert? Dat is een waar kunstwerk.

Block and Barrels

Stoer eten in een oud pakhuis waar lokaal vlees nog met de hand wordt gedraaid en de braai 's zomers brandt.

Fier

Fine dining met een lokale twist. Seizoensgerechten, oesters en bitterballen van Groninger droge worst.

Eetcafé de Padang

Al meer dan 30 jaar een buurtfavoriet. Marokkaans en gezellig met authentieke Berberse gerechten.

Brussels Lof

Vis uit de Noordzee en groenten uit de moestuin. Proef de kaasfondue of de lekkerste visgerechten.

Gustatio

Alles is hier Italiaans en met de hand gemaakt: van tagliatelle tot pappardelle, aangevuld met verse antipasti.

Konbu

Zuidoost-Azië op je bord: van noedels en streetfood tot Korean BBQ en verfijnde Japanse gerechten.

Dokjard

Hier geniet je van creatieve gerechten en huisgebrouwen bier in een oud pakhuis aan het water.

Betere Tijden

Knus huiskamerrestaurant met fine-dining-vibes. Verrassingsmenu's vol lokale producten.

Café bistro Kult

Eigenzinnig en kleurrijk: biologisch, vega of vegan, duurzaam tot aan het servies en bij de thee een hele koektrommel.



Konbu

Bistro Boys



Florentin



Dokjard





MUZIEK IN STAD

In Stad klinkt muziek op elke hoek. Van intieme optredens in een buurtcafé tot festivals op uitgestrekte podia: de stad vult zich met geluid en ritme. In de **Oosterpoort** voel je de energie van wereldsterren én lokaal talent, terwijl het eigenzinnige **VERA** juist nieuw en verrassend geluid omarmt. Voor wie houdt van elektronische beats, jazz of punk is **Simplon** een onmisbaar podium, en op het Suikerunie-terrein laat **EM2** zien dat muziek hier altijd nét even anders klinkt.

Stad is een kweekvijver voor talent: elk jaar staat de stad in januari in het teken van **Eurosonic Noorderslag**, waar meer dan 300 Europese talenten het podium betreden en de sterren van morgen ontdekt worden. Voor klassiek kun je rekenen op het eigenzinnige **Noord Nederlands Orkest**, en **Paradigm** dompelt je onder in elektronische beats te midden van industrieel erfgoed.

In Groningen is muziek overal te beleven. Luister, dans en laat je verrassen. De stad biedt een podium voor iedereen, van ontdekking tot meesterwerk. Kijk waar ze spelen en luister zelf, want het lokale talent van nu is de grote naam van morgen.



GRUNN FACT

GRONINGEN IS EEN SPRINGPLANK VOOR WERELDSTERREN. IN VERA EN OP EUROSONIC STONDEN OOK NOG ONBEKENDE ARTIESTEN DIE LATER INTERNATIONAAL DOORBRAGEN, VAN U2 EN THE CURE TOT NICK CAVE, BASTILLE, SAM SMITH EN DUA LIPA. ONTDEK JIJ HIER DE VOLGENDE GROTE NAAM?

KROEG
VAN AFRIKAANS
TOT STEVIGE ROCK
VAN KLAAS

AL MEER DAN 30 JAAR PURE JAZZ
DE SMEDERIJ



ELKE WEEK EEN JAMSESSIE
O'Malleys
— Irish Pub —
MET EEN PINT ERBU

SPONTANE OPTREDENS EN SPONTANE OPTREDENS
CAFÉ KNARIE

Café
De Zolder
JAZZ EN JAMS TOT DIEP IN DE NACHT

BUCKSHOT
CAFÉ
LIVE MUZIEK MET KARAKTER
ELKE WEEK ANDERS

O'CEALLAIGH
PURE IERSE FOLK
EN GEZELLIGHEID
IRISH PUB

Zoek je het wat kleinschaliger? In kroegen, buurtcafés en op andere plekken klinkt wekelijks live muziek, van jamsessies tot jazz en swingende gitaren.



BINGRO

Wil je Groningen tijdens je bezoek helemaal uitspelen? Dan kan je deze Groninger bingokaart goed gebruiken. Streep alle vakjes van de enige echte BinGro af, dan weet je zeker dat je de volledige Groninger ervaring hebt gehad. Of ga de strijd met elkaar aan. Degene die als eerste bingo heeft is dé kenner van Groningen.

IEMAND BEGROET JE MET MOI	SPOT '050' OP STRAAT TIP: CHECK DE STOPLICHTEN	JE KOMT EEN VERKLEDE STUDENT TEGEN OP STRAAT	DRINK EEN DRANKJE IN EEN VAN DE VELE BRUINE KROEGEN	BEZOEK DE MOOIESTE STATIONSHAL VAN NEDERLAND
BEKLIM DE MARTINITOREN	GEEF HET PEERD VAN OME LOEKS EEN AAI OVER ZIJN BOL	SPOT DE VLAG VAN GRONINGEN	EET EEN VISJE OP DE VISMARKT KUK UIT VOOR DE MEEUWEN	JE ZIET MENSEN MEUBELS VERHUIZEN OP EEN FIETS
SPOT IEMAND IN EEN FC GRONINGEN SHIRT	ONTDEK EEN KUNSTWERK OP STRAAT	GEBRUIK ALLE 14 ROLTRAPPEN IN HET FORUM	ERVAAR DAT GRONINGEN NOOIT SLAAPT EN DANS TOTDAT DE ZON OPKOMT	JE HOORT EEN RANDSTEDELING ZEGGEN DAT GRONINGEN ECHT HEEL VER WEG IS
EET EEN EIERBAL	MAAK EEN SELFIE MET ALETTA JACOBS	ERVAAR GRONINGER FIETS GAST-VRIJHEID ALS ALLE LICHTEN TEGELIJK OP GROEN STAAN.	ZING 'HET GRAS VAN HET NOORDER-PLANTSOEN' IN EEN KROEG	BEKUK DE STAD VANAF HET WATER VAN DE DIEPENRING

GRUNN FACT

DE FANATIEKE SUPPORTERS VAN FC GRONINGEN NOEMEN ZICH SINDS 1980 DE Z-SIDE, VERNOEMD NAAR DE ZAAGMULDERSWEG-ZIJDE VAN HET OUDE OOSTERPARKSTADION, WAAR DE HARDE KERN ZICH INDETIJD VERZAMELDE.



TIP VAN EEN GRONINGER

MISHA DE NACHT-BURGE-MEESTER



De uitgaanstip van Misha? Laat je meeslepen door de Poele- en Peperstraat: kroeg na kroeg, club na club, overal andere mensen met een eigen geluid en vibe. Voor de één een draaibar, voor de ander discoballen of een rustig hoekje om bij te praten. Zoek je een plek om de avond net even anders te beginnen? "Bij de cocktailbar van Laberinto GastroTails heb ik cocktails gedronken die ik nog nergens anders heb gezien," vertelt Misha.



Zin in een leuke activiteit, maar zit het weer even niet mee? In Stad is er genoeg te beleven. Speel een potje jeu-de-boules, train je lachspieren bij een comedyshow of bind je ijzers onder.

BOEL

Jeu-de-boules was nog nooit zo gezellig. Gooi een balletje terwijl je nipt aan een drankje en smult van goed eten.

Artsy Avenue

Laat je creativiteit de vrije loop met verf, penselen en aardewerk en maak je eigen kunstwerk.

Planetarium DOT

In de indrukwekkende dome van DOT reis je naar verre sterrenstelsels. Planetariumshows in 2D en 3D laten je op een bewolkte dag wegdromen onder de sterren.

Kattencafé Op z'n Kop

Toe aan een knuffel? In dit gezellige huiskamercafé helpen lieve viervoeters daarbij. Geniet van koffie of taart en maak kennis met de harige bewoners.

Schaatsbaan Kardinge

Tijd om de ijzers onder te binden. Op de 400-meter- of de ijshockeybaan kun je glijden en sprinten op het ijs.

Forum

Zin in een film op een druilerige dag? In vijf zalen is er voor ieder wat wils, van kaskrakers tot bijzondere films.

The Game Box

Rijen kleurrijke speelautomaten en flikkerende schermen zorgen voor vermaak. Racen, flipperen of knoppen rammen tot je vingers moe zijn.

Wicked

In de kelder van Wijck vind je Wicked, de eerste comedyclub van het Noorden. Grote namen en lokaal talent wisselen elkaar af. Dat wordt lachspieren trainen.

Bezoek een museum of galerie

Van het Universiteitsmuseum tot Noorderlicht; er zijn allerlei leuke musea en galeries te vinden in Stad. Van moderne kunst tot oude schatten.



Artsy Avenue

Wicked



BOEL



DOT



TIP

BIJ DE GRONINGEN STORE IN HET FORUM KAN JE EEN 'DROGE GRONINGER' PARAPLU KOPEN!



In Groningen is het podium nooit ver weg. Achter monumentale gevels, in rebelse panden en op moderne podia bruist het van theater, dans en muziek. In de statige **Stadsschouwburg** voel je de grandeur van meer dan een eeuw toneelgeschiedenis, terwijl het eigenzinnige **Grand Theatre** nieuwe makers en gedurfde verhalen omarmt. Voor grootse voorstellingen ga je naar **Martiniplaza**, de grootste evenementenlocatie van Noord-Nederland. Ook plekken als **De Oosterpoort**, **Tumult (voorheen VRIJDAG)** en de **USVA** laten zien dat Groningen speelt met lef. Van meeslepende tragedies tot experimentele dans. Verwacht verrassende verhalen, rauwe emoties en nieuw talent dat durft te experimenteren.

Denk je aan theater in Groningen, dan denk je ook aan **NITE**: het Nationaal Theater Ensemble dat energiek grensverleggend totaaltheater maakt. En in de zomer verandert de stad in één groot podium tijdens **Noorderzon**, het elfdaagse festival vol theater, muziek en kunst in het sfeervolle Noorderplantsoen. In de herfst brengt **Jonge Harten** jonge makers en publiek samen met fris, gedurfd en ontwapenend theater. Dus neem plaats, laat je meeslepen en ontdek waarom Groningen z'n eigen podium verdient.



JAAP



VAN ZONDERLING



Jaap treedt op als onderdeel van het DJ/producterduo Zonderling. Waar in Stad haalt Jaap zijn dosis muziek als hij weer met beide poten in de klei staat? Zoals hij het zelf zegt: "De echte muzikliefhebber struint natuurlijk een platenzaak binnen. In Groningen móét je dan naar De Jongens van Hemmes in de Steentilstraat. Daar blader je door bakken vol nieuw en oud vinyl, veel elektronisch, mijn favoriet, maar ook allerlei ander moois. De oude Hemmes zat ooit iets verderop in de straat, maar de 'jongens van' zetten de nalatenschap al jaren met liefde voort. Wil je die muziek daarna nog tot in de vroege uurtjes door je heen voelen dreunen? Ga dan naar Simplon of Fixy. Als die muren eens konden praten..."



BORRELEN

In Stad is er altijd wel een plek te vinden om te borrelen. De hoogste tijd voor een hapje, een drankje en een goed gesprek.

The Stockroom

Even goed speuren en je vindt deze speakeasy achter een magazijn. Intiem en gezellig, met klassieke cocktails en verrassende seizoens-twists.

Zondag

Gelegen in het Noorderplantsoen zit je hier heerlijk bij de eerste zonnestralen. Geniet van een drankje terwijl je kijkt naar het gedruis van voorbijgangers.

Barrel Wijnlokaal

Gek op een goede slok druivennat? Met meer dan 1200 wijnen op de kaart kun je eindeloos proeven. Maak het feest compleet met een plank vol kazen en charcuterie.

Het Concerthuis

In deze oude bioscoop kan je de hele dag terecht om te borrelen. Op de kaart staan bijzondere drankjes, goedgevulde borrelplanken en een heleboel spelletjes.

Bar Barrie

Een kleine hippe bar met een retro-eclectisch sfeertje. De borrelhappen zijn hier nét even anders en om je vingers bij af te likken.

De Koffer

Met 400 bieren op de kaart heeft dit bierlokaal altijd wel wat nieuws. Kan je niet kiezen? Ga voor een bierproeverij met een bierkenner.

De Uurwerker

Even zoeken tussen de smalle straatjes en je wordt beloond met een plein vol gezelligheid. 's Weekends zorgt een DJ voor extra sfeer.

Café De Klikspan

Het gekletter van glazen, het gegons van muziek en een mix van mensen maken het hier zo sfeervol. Dit buurtcafé is een begrip in de Rivierenbuurt.

Salmagundi's

Hier vinden nieuwe Groningers met ambities in de horeca een fijne werkplek. Borrelen met Midden-Oosterse hapjes.

GRUNN FACT

SALMAGUNDI'S HEEFT BINNEN EEN WOONWINKEL MET MEUBELS EN ACCESSOIRES UIT ALLE WINDSTREKEN.



Café De Klikspan

Barrel Wijnlokaal



De Uurwerker



The Stockroom



In Groningen kan je feesten tot de zon opkomt (of nog later). Nergens in de stad zijn zoveel plekken om los te gaan als in de Poele- en Peperstraat. Maar ook in de rest van Stad kun je je favoriete drankje nuttigen, je billen schudden op de dansvloer of een spelletje spelen in het café. En niet alleen de kroegen en clubs ontvangen je tot in de vroege uurtjes, er zijn ook genoeg plekken voor een nachtelijke versnapering. Dat komt de nachtbrakers maar al te goed uit, want wie krijgt er nou geen snacktrek van een nacht lang dansen?

Een hippe hotspot, een eigenninnige bar of een nostalgische kroeg, je vindt het allemaal in Stad. En vergeet niet om een eierbal uit de muur te halen, na je avondje stappen. Hier kun je het nachtleven in zijn volle glorie beleven. Waar komen we jou vannacht tegen?



GRUNN FACT

IN GRONINGEN KENNEN KROEGEN EN CLUBS GEEN SLUITINGSTIJDEN. ZELFS SNACKBARS ZIJN DE HELE NACHT GEOPEND. DE BROODJES KEBAB, BAKKEN PATAT EN EIERBALLEN ZIJN NIET AAN TE SLEPEN VOOR DE HONGERIGE NACHTBRAKERS.



Op de kaart vind je de belangrijkste uitgaansstraten van Stad. Maar ook buiten de kaart zijn er talloze verborgen plekken, van alternatieve kroegen tot bruisende buurtcafés.



Ontsnap aan de drukte van Stad en ontdek het veelzijdige Groningen. Van schilderachtige dorpen en vissershavens tot vestingen en statige borgen. Trek het ommeland in en laat je verrassen. We tippen alvast vier leuke dagtrips.

Op de fiets naar Winsum

Trap de stad uit en laat het rumoer achter je terwijl je over fietspaden langs groen, water en dromerige dorpen rijdt. Onderweg passeer je de Walfridusbrug met uitzicht over het kanaal. Pittoreske dorpen zoals Sauwerd en Klein-Wetsinge leiden je naar Winsum. Geniet van het uitzicht over het kronkelende Winsumerdiep, struin langs 59 rijksmonumenten en dwaal door smalle straatjes vol bijzondere winkels en gezellige eetplekjes.

Downton Abbey bij de Fraylemaborg

Zin om je onder te dompelen in de vervlogen levens van adellijke families? In de statige Fraylemaborg wachten de verhalen van chique jonkvrouwen en -heren, dienstmeisjes en butlers die hier eeuwenlang leefden. Alsof de laatste bewoonster, jonkvrouw Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, pas gisteren de deur achter haar dichttrok in plaats van vijftig jaar geleden. Buiten dwaal je over het landgoed in Engelse landschapsstijl, met slingerpaden, open gazons en bomen die alle ruimte krijgen.



De ster van Bourtange

In het zuidoosten van Groningen ligt het stervormige Bourtange. Stap de vesting binnen en reis terug naar de 16e eeuw: wandel over oude wallen, grachten en roodgeverfde ophaalbruggen, dwars door kinderkopstraatjes met sfeervolle pleintjes. Zin in geschiedenis? Je kunt hier meerdere musea bezoeken. En schrik niet van de knal; op zondagmiddag wordt het oude kanon nog steeds afgeschoten.



Oase van rust op de Punt van Reide

Midden in de Dollard ligt de Punt van Reide: een ruig schiereiland vol kwelders, waar zoet en zout water samenkomen. Terwijl je tot rust komt, vergeet je bijna dat dit gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijk verdedigingswerk van de Duitsers was. Ontdek hier de stilte en de indrukwekkende geschiedenis. Met een beetje geluk spot je een zeehond in het wild. Van achter de zeehondenkijkwand kan je de dieren goed zien, zonder dat je ze stoort.

DAGBOEK

MIJN LEUKSTE VONDST DEED IK BIJ ...

DEZE GRONINGSE LEKKERIJ GAF ME DIRECT NIEUWE ENERGIE ...

HIER PROEFDE IK DE SFEER (ÉN HET ETEN) VAN DE STAD ...

DEZE PLEK VERRASTE ME COMPLEET ...

DIT DURFDE IK IN STAD WÉL, MAAR THUIS NOOIT ...

DEZE PLEK MOEST GEWOON OP MIJN SOCIALS ...

HIER LIEP IK ONVERWACHT TEGENAAN ...

DEZE STRAATNAAM OF GEVELTEKST BLEEF ME BIJ ...

DIT GRONINGSE WOORD OF GEZEGDE LEERDE IK ...

MIJN FAVORIETE HERINNERING AAN GRONINGEN IS ...



NOTITIES

ER GAAT NIETS BOVEN

EIERBALLEN TRACKER



Hou hier bij hoeveel eierballen jij hebt gehad tijdens je bezoek aan Groningen.

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



COLOFON

Druk Zalsman

Ontwerp & illustraties MAKI

Illustraties blokkenpatroon MAKI &
Studio Annemarijn

Samenstelling Marketing Groningen

Tekst Marketing Groningen

Fotografie Stella Dekker, Sebastiaan Rodenhuis,
Marketing Groningen, Niels Knelis Meijer, Siese
Veenstra, Museum aan de A, Miguel Restituyo,
Daniek Snijder, Sana Mirza, Jesse Schaap, Aline
Bus, Ad de Cort, About Vision, Eddy Huizinga,
Sander van der Molen, Julia Dongstra, Peggy
Bouwer, Miltoen Broen, Charity op 't Holt, De
Brandwagon, Diederik Winchester, Eelco Wort-
man, Lune Moerkerk, Rutger Prins, Noëlle Esther,
Marleen Annema

Verantwoording *Alle gegevens zijn met grote
zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Marketing
Groningen kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele onjuistheden.*



S T
A D