

# Van ont-seizoenen naar pre-seizoenen

## Marieke Panneman Breeland Recreatie

**Het is alweer maart en dus al bijna weer lente. De zon komt eerder op en ik ben weer eerder buiten. Bij ons in het natuurgebied is het dan zo ontzettend mooi! De vogeltjes fluiten, je ziet de hazen in het veld en als je geluk hebt ook de reetjes en de zonsopgang in de Hunze. En ondanks alle rust die ik buiten ervaar schiet mij toch af en toe onrust in het koppie... Wat moet er eigenlijk allemaal nog gebeuren voor het nieuwe seizoen?**

Je herkent het misschien wel. Die onrust die je voelt na een ontzettend druk hoogseizoen. Vol enthousiasme werk je maandenlang 5-6-7 dagen per week. En dan is het klaar. Even klaar op het bedrijf, maar ook even klaar voor jezelf. Zowel fysiek als mentaal want wat waren het drukke maanden.

Van dagenlang achter elkaar door hollen, naar minder beweging in het laagseizoen. Het is eigenlijk net als met vakanties. Zodra je vrij bent, voel je pas hoe moe je bent van al het harde werken.

Ook is het weer wennen aan minder groepen op het terrein. Minder doen. Het ont-seizoenen is echt begonnen. Bij mij merk je dan dat ik ineens als kip zonder kop rondloop. De to-do lijst die ik heb laten liggen in het hoogseizoen daar móet ik nu mee bezig. Ook móet ik 'even' bijkomen. En ik kan je zeggen, deze twee gedachten zijn geen handige combinatie.

Maar van dit ont-seizoenen ga je over in het pré-seizoenen. Van nieuwe activiteiten bedenken tot >>



reparaties uitvoeren. Van nieuwe webpagina's maken tot stappen zetten met een nieuw reserveringssysteem. Wat hebben we nodig om ook dit jaar weer alle groepen te ontvangen? Maar ook, wat heb ik zelf nodig?

Ondertussen komen er nog steeds groepen bij ons op het terrein en hebben wij de personele bezetting nog niet helemaal optimaal. Hierdoor draaien wij operationeel ook de nodige uren. En na een paar maanden weinig dienbladen vasthouden valt dit dan best weer een beetje tegen.

Tijd voor actie dus! En begrijp me niet verkeerd, het is tijd voor actie om dat koppie tot rust te brengen. Want daar ben je zelf voor aan zet. En waar kan dat beter dan in onze provincie? In onze sector is dit precies wat we onze gasten bieden: tijd voor ontspanning, tijd om op te laden en tijd om te genieten met elkaar. Wij hebben net als onze gasten ook tijd nodig om op te laden.

Mijn lange to-do-lijst voor het laagseizoen begint daarom met acties voor mezelf! Dus de komende maand weer eerder naar buiten, aan de wandel, fietsen en sporten in onze schuur. Dat is voor mij opladen. Dan kan ik daarna weer fris en vrolijk verder werken aan de rest van onze to-do-lijst voor het nieuwe seizoen!

**“Wij hebben net als onze gasten ook tijd nodig om op te laden.”**